

# De vijf morele waarden

---

Hazrat Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih IV<sup>th</sup> gaf op 24 november 1984 een vrijdagspreek over de vijf morele waarden. In deze vrijdagspreek benadrukte hij hoe belangrijk goed gedrag voor de Ahmadiyya Djama'at is. Hij gaf een voorbeeld van, wanneer grote gebouwen gebouwd worden, dan is het belangrijk dat de fundering heel sterk is. Op dezelfde manier, is het belangrijk om een hechte relatie met Allah te hebben. En daarvoor moeten we eerst concentreren op de oorspronkelijke waarden. Wanneer naties en religieuze gemeenschappen worden opgericht, dan zijn er twee belangrijke punten waarvoor veel zorg nodig is.

Deze punten zijn:

- Relatie met Allah (Haqoequllah)
- Relatie met de medemens (Haqoequlabaad)

Islam leert ons hoe we een goede relatie met Allah en de medemens kunnen krijgen. Dit kan door het goed opvolgen van de richtlijnen. Deze richtlijnen zijn de morele waarden.

Hazur<sup>th</sup> zei: "Als de Ahmadiyya Djama'at van vandaag de vijf morele waarden adopteert en zij standvastig blijven hierin, en wanneer er met zekerheid vastgesteld kan worden dat de komende generaties deze waarden zullen beschermen en het licht van deze waarden zullen verspreiden, dan kan ik met zekerheid stellen dat we deze wereld in vrede zullen verlaten. We kunnen in rust onze levens toevertrouwen aan de Schepper. We zullen zeker zijn dat het bijzondere werk dat ons toevertrouwd is, zolang we in staat zullen zijn, te volbrengen".

De vijf morele waarden zijn:

1. **De Waarheid**
2. **Het gebruik van zacht en rein taal**
3. **Mate van moed**
4. **Sympathie voor de medemens en deelnemen in zijn verdriet**
5. **Standvastigheid en moed**

## 1. De Waarheid

Het eerste is de waarheid spreken. Vandaag de dag is de oorzaak van al het slechte in de wereld, liegen. Ik houd de kinderen van de Ahmadiyya Djama'at nauwlettend in de gaten. Ik geloof dat wanneer er in de kinderjaren de gewoonte niet gemaakt wordt om de waarheid te spreken, dan is het zeer moeilijk als volwassen het spreken van de waarheid eigen te maken. Daarom is het belangrijk dat we meteen in het begin de kinderen op een milde en strenge manier leren de waarheid te spreken. Onder geen enkele voorwaarde mag voor de grap een leugen getolereerd worden.

**In de Heilige Qor'aan staat:**

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣١﴾

Vertaling: Vermijdt het valse woord. (h.22, v.31)

**Voorbeelden van de Heilige Profeet<sup>sa</sup>:** De Heilige Profeet<sup>sa</sup> is de leider van alle profeten. Zijn hele leven was gebaseerd op het spreken van de waarheid. In de tijd van de Heilige Profeet<sup>sa</sup> was de samenleving van Saoedi-Arabië er heel slecht aan toe. In deze periode, namelijk de jeugdijaren van de Heilige Profeet<sup>sa</sup>, kreeg hij de titel 'Sadieq en Amien' (waarheidsgetrouw en betrouwbaar).

Dit was ook een groot argument van zijn waarachtigheid. Zijn leven was een open en verlicht boek.

Het accepteren van de Islam door Hazrat Abu Bakr<sup>ra</sup> was een groot getuigenis. De Heilige Profeet<sup>sa</sup> sprak altijd de waarheid en zei nooit een leugen. Een keer kwam Hazrat Abu Bakr<sup>ra</sup> terug van een reis, toen hij hoorde dat de Heilige Profeet<sup>sa</sup> aanspraak had gemaakt op het profeetschap. Hazrat Abu Bakr<sup>ra</sup> ging direct naar de Heilige Profeet<sup>sa</sup>. De Heilige Profeet<sup>sa</sup> wilde uitleg geven, maar Hazrat Abu Bakr<sup>ra</sup> zei onmiddellijk: "ja, ik geloof u, want u heeft nooit een leugen verteld."

Er kwam een keer een man naar de Heilige Profeet<sup>sa</sup>. De man vertelde dat hij steelt, alcohol drinkt, gokt en andere slechte dingen doet. Hij vroeg de Heilige Profeet<sup>sa</sup> om advies. De Heilige Profeet<sup>sa</sup> antwoordde dat hij niet meer moest liegen, dan zou hij zich kunnen verlossen van de slechte eigenschappen. De man was verbaasd en opgelucht en dacht het makkelijk zou zijn. Toen hij 's nachts uitging om te stelen, bedacht hij dat als iemand hem de volgende dag zou vragen wat hij de afgelopen nacht had gedaan, hij dan zou moeten liegen. En als hij de waarheid zou spreken, dan zou hij worden opgepakt. Dus besloot hij niet te stelen. Hetzelfde gebeurde toen hij alcohol wilde drinken, gokken en andere slechte dingen wilde gaan doen. Alleen de gedachte dat hij zou moeten liegen om zijn slechte eigenschappen te verbergen, weerhielden hem van het kwaad. Zo werd hij verlost van al zijn slechte eigenschappen.

Uit dit verhaal wordt duidelijk dat liegen de wortel is van al het kwaad. Als we allemaal de waarheid spreken, zullen we verlost worden van al onze slechte eigenschappen, net als de man in het verhaal.

### **Voorbeeld van de Beloofde Messias<sup>as</sup>**

De Beloofde Messias<sup>as</sup> vond ook het preken van de waarheid zeer belangrijk. Een keer schreef hij een toespraak, die hij wilde laten publiceren. Hij stuurde dit samen met een brief in een pakketje op. Het was tegen de regels van het postkantoor om op deze manier een brief te sturen. De vijanden van de Beloofde Messias<sup>as</sup> kwamen hiervan te weten en spanden een zaak tegen hem aan in de rechtbank. Zijn advocaat adviseerde om te liegen en te zeggen dat de brief niet van hem was. Maar hij legde de juiste verklaring af, dat de brief van hem was, hij vond dat de brief niet apart was van de toespraak. Alleen hij was niet op de hoogte van de regels van het postkantoor. De rechter begreep zijn juiste verklaring en besloot hem vrij te laten, in tegenstelling tot de vijand die druk uitoefende om hem vast te houden. Dit is een zegening om de waarheid te spreken, de overwinning was voor de Beloofde Messias<sup>as</sup> en de vijand werd vernederd.

## **2. Het gebruik van zacht en rein taal**

"Het tweede aspect van tarbiyyat (opvoeding) is het gebruik van zacht en rein taal en elkaar op een respectvolle manier behandelen. Dit lijkt iets heel kleins, maar het vormt wel de basis. Tot zover ik in de Djama'at onderzocht heb, de conflicten die ontstaan tussen mensen, is de grootste oorzaak meestal, na liegen, het niet gebruiken van zachte taal. Mensen zijn hard tegen elkaar, gebruiken harde woorden. Dit is iets waar we op moeten letten bij kinderen wanneer ze nog jong zijn. Wanneer de kinderen met elkaar op een respectloze en harde wijze omgaan, en om de kleinste dingen ruziën, dan laat u zeker een slechte generatie achter. Een soort generatie die in de komende tijden het volk veel verdriet en pijn zal geven. U bent verantwoordelijk als de kinderen elkaar pesten, hard en respectloos tegen elkaar zijn. U heeft ze dan niet geleerd hoe ze met elkaar om moeten gaan. Daarom is het zeer belangrijk om in het dagelijkse omgang

bijzonder veel aandacht te geven om elkaar met respect te behandelen. Als we thuis de kinderen op deze manier opvoeden, zal met de zegeningen van Allah dit werk makkelijk worden”.

**In de Heilige Qor’aan** wordt over het taalgebruik van de Heilige Profeet<sup>sa</sup> en zijn metgezellen het volgende vermeld: “Mohammad<sup>sa</sup> en zij, die met hem zijn, zijn zachtmoedig onder elkander”.(h.48, v.30)

#### **Aantal Ahadith met betrekking tot het bovengenoemde onderwerp**

- **Allah’s goedkeuring.** Hazrat Aisha<sup>ra</sup> vertelt dat de Heilige Profeet<sup>sa</sup> zei; “Allah is zachtaardig en houdt van zachtaardigheid. De beloning voor zachtaardigheid is veel groter dan hardheid. Zelfs voor elk andere goede daad is de beloning nooit groter.
- **Het pad naar redding.** Hazrat Aqbah<sup>ra</sup> vertelt; Ik vroeg aan de Heilige Profeet<sup>sa</sup>, welke pad leidt het beste naar bescherming en redding. De Heilige Profeet<sup>sa</sup> antwoordde; “Houdt uw tong in bedwang”.
- **Het makkelijkste gebed.** De Heilige Profeet<sup>sa</sup> vroeg, zal ik jullie niet een gemakkelijk gebed vertellen. Het is heel simpel in het uitvoeren, maar de beloning ervoor is heel groot. Hij antwoordde; stil zijn, niet onnodig praten en zacht taal gebruik. Dit zijn de goede manieren.

#### **De waardigheid van de Beloofde Messias<sup>as</sup>**

Hazrat Maulana Abdulkarim Sialkoti (metgezel van de Beloofde Messias<sup>as</sup>) vertelt dat tijdens een bijeenkomst de Beloofde Messias<sup>as</sup> bekritiseerd werd door Mir Ali Abbas. Maar de Beloofde Messias<sup>as</sup> bleef beleefd en zachtaardig antwoord geven op zijn vragen. De Beloofde Messias<sup>as</sup> bleef op een zachte en liefdevolle manier praten, maar de Mir Ali Abbas werd steeds kwader, todat hij duidelijk respectloos werd. De Beloofde Messias<sup>as</sup> antwoordde; “Mir sahib, u moet samen met mij in Qadian verblijven. Allah zal u een teken laten zien.”

De gebeurtenis lijkt heel simpel, maar als we naar ons zelf kijken, zouden we onszelf in bedwang kunnen houden als iemand ons zou bekritisieren, zouden wij dan stil en beleefd blijven?

Een keer had de Beloofde Messias<sup>as</sup> last van hoofdpijn. Hazrat Maulana Abdul Karim zat bij hem. Buiten was het lawaaierig. Hazrat Maulana Abdul Karim vroeg aan de Beloofde Messias<sup>as</sup> of hij geen last had van het lawaai. Hij antwoordde: “Ja, als het stil zou zijn, dan zou het rust geven”. Hazrat Maulana Abdul Karim vroeg; “Waarom beveelt u ze niet stil te zijn.” De Beloofde Messias<sup>as</sup> antwoordde; “U mag het hen op een zachte manier zeggen, ik kan het niet”.

### **3. Mate van moed**

De derde waarde is moed. We moeten onze kinderen vanaf het begin al leren dat als iemand iets tegen hen zegt of ze worden benadeeld, zij niet snel van streek moeten raken. Ze moeten moed tonen. Dit kunnen ze alleen leren door ze het goede voorbeelden te geven. Vaak gooien kinderen iets omver, laten iets kapot vallen of ze knoeien met eten. Ik heb gezien dat al bij kleine voorvallen ouders uitvallen naar hun kinderen. Ouders die geen moed hebben, zullen dat ook niet bij hun kinderen ontwikkelen. Zacht en mild praten heeft veel te maken met moed. Weinig moed toont respectloos taal. Door grote mate aan moed ontstaat geduld. Dit verhoogt ook het niveau van taalgebruik. Alleen zacht taalgebruik is niet genoeg, grote mate aan moed zal de Djama’at vele voordelen opleveren. Met moed wordt bedoeld dat als er toevallig iets verkeerd gaat, dat men het verdraagt. Er zullen altijd zulke voorvallen plaatsvinden. En degenen die moedig zijn, zullen het makkelijker verdragen.

### **Aantal voorbeelden van grote moed van de Heilige Profeet<sup>sa</sup>**

Een keer was er een oude vrouw in Mekka. Ze wilde weg uit Mekka en had al haar bagage bij zich. De Heilige Profeet<sup>sa</sup> zag dit en hielp het oude vrouwtje met het dragen van haar bagage, het oude vrouwtje begon te vertellen over de tovenaars die in Mekka was. Ze zei dat de tovenaars zeer slecht is en dat zij daarom wegging. De Heilige Profeet<sup>sa</sup> bleef met haar meelopen, terwijl hij haar bagage droeg tot aan haar bestemming. Toen zei hij, ik ben Mohammad, diegene van wie u wegloopt. De oude vrouw bekeerde meteen tot de Islam. Dit is hoge mate van moed, de leer van de Heilige Profeet<sup>sa</sup>.

### **Grote moed tijdens de overwinning van Mekka**

De moslims hebben 13 jaar lang veel pijn en verdriet geleden. Maar bij de overwinning van Mekka door de moslims, liet de Heilige Profeet<sup>sa</sup> grote mate van moed zien, en vergaf de Mekkanen.

### **Het goed behandelen van emigranten door Ansaar (inwoners van Medina)**

Toen de metgezellen van de Heilige Profeet<sup>sa</sup> migreerden naar Medina, toonden de Ansaar grote moed. Ze omarmden de metgezellen. Ze waren niet bang dat ze hun last moesten dragen. Ze waren zelfs bereid om hun bezit te delen. En sommige Ansaar die twee vrouwen hadden, waren zelfs bereid om van één vrouw te scheiden, zodat hun broeder kon trouwen. Maar aan de andere kant waren de metgezellen ook moedig, wat ook een voorbeeld voor ons is. Ze kregen vele moeilijkheden te verduren, maar ze wilden geen last zijn voor hun Ansaar-broeders. Ze gingen zelf hard werken, en werden beloond met grote succes.

### **De Belofde Messias<sup>as</sup> en moed**

Toen Khalifatul Masih II, Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood<sup>ra</sup> klein was, had de Belofde Messias<sup>as</sup> een belangrijk artikel geschreven voor publicatie. De tweede Khalifa stak spelend het artikel per ongeluk in brand. De anderen familieleden waren bang dat hij straf zou krijgen. Maar toen de Belofde Messias<sup>as</sup> het te weten kwam, zei hij alleen; "Het geeft niet, Allah zal me helpen." Dit is het voorbeeld van moed, hoe ouders kinderen moeten behandelen en hoe kinderen zich moeten gedragen.

## **4. Sympathie voor de medemens en deelnemen in zijn verdriet**

De vierde waarde is de sympathie voor arme mensen en deelnemen in hun verdriet. Deze eigenschap moet al tijdens de kinderjaren gestimuleerd worden. Kinderen die van hun moeders met zachte karakter, verhalen horen over medeleven en sympathie voor de armen, zullen medeleven ontwikkelen voor de medemens. Deze moeders zullen met de zegeningen van Allah voor de toekomst een bijzonder volk voortbrengen. Zij zullen verdienen om 'Khaira Ummah' (beste volk) genoemd te worden.

### **In de Heilige Qor'aan staat vermeld:**

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (h.3, v.111)

vertaling: Gij (moslims) zijt het best volk dat voor de mensheid ter lering is verwekt.

We zullen het doel van onze volk uit het oog verliezen, als we onze kinderen in hun jeugd geen sympathie leren. Door het in praktijk uit te voeren zal er medeleven in de harten van de

kinderen voor de armen ontstaan. Zij zullen in hun jeugd al leren plezier te hebben bij het helpen en medeleven tonen aan de armen.

Er zijn 2 manieren:

- Als eerste is dat u aan uw kinderen goede verhalen met een les vertelt, of een gebeurtenis waaruit ze een les leren, om zo sympathie te creëren voor de armen.
- U dient uw kind zich eigen te maken van het eigenschap dat ze proberen pijn weg te nemen en wanneer er iemand in moeilijkheid is. Dat ze zich inzetten om de problemen op te lossen, en het gevoel voor dienstbaarheid aanleren.

U moet in praktijk het goede voorbeeld geven.

### **De Heilige Profeet<sup>sa</sup> en medeleven voor de pijn van anderen**

De Heilige Profeet<sup>sa</sup> is het voorbeeld voor ons. Hij heeft zijn hele leven sympathie gehad voor anderen en geprobeerd pijn weg te nemen van de mensen. Zijn hele leven bestaat uit gebeurtenissen die niet alleen medeleven voor de mensheid tonen, maar ook sympathie voor de dieren.

Hazrat Abdullah bin Masood<sup>ra</sup> vertelt: Er waren een keer een aantal mensen samen met de Heilige Profeet<sup>sa</sup> op reis. Tijdens de reis zagen we twee kleine kuikens. We pakten de twee vogeltjes uit de nest. Toen de moeder van de jonge vogels terugkwam, zag ze dat het nest leeg was. Ze zocht naar haar kuikens en vloog alle kanten uit. De Heilige Profeet<sup>sa</sup> zag dit en vroeg wie heeft deze vogel pijn gedaan door haar kuikens weg te nemen. Leg ze weer terug in de nest, zodat ze niet nog meer pijn heeft. In een andere gebeurtenis, waar een metgezel van de Heilige Profeet<sup>sa</sup> eieren uit een nest van een vogel haalde, zei de Heilige Profeet<sup>sa</sup> om de eieren meteen terug te leggen om de vogel niet van streek te maken.

De Heilige Profeet<sup>sa</sup> hield ook heel erg van kinderen. Hij probeerde altijd dat kinderen geen enkele verdriet of pijn hadden. Een keer kwam de Profeet<sup>sa</sup> op weg naar Eid gebed een huilend kind tegen. Het kind had versleten kleren aan. Hij pakte het kind op en troostte hem en vroeg aan de metgezellen wie hij was. Ze antwoordden, dat hij een wees is. De Heilige Profeet<sup>sa</sup> nam het kind mee naar huis. Hij waste hem en gaf hem nieuwe kleren. Zo nam hij het pijn en verdriet van het kind weg.

De metgezellen van de Heilige Profeet<sup>sa</sup> volgden zijn voetsporen. Ze waren ook vol van medeleven voor de pijn en verdriet van anderen. Zelfs zonder erbij stil te staan dat ze ook hun leven konden verliezen door anderen te helpen.

**Hazrat Abu Bakr<sup>ra</sup>:** Voordat hij khalifa werd, was het zijn gewoonte dat hij in Medina dagelijks naar een huis ging om de dagelijkse karweitjes te doen, zoals het melken van de geiten. Toen hij khalifa werd, zei het kleine meisje dat in dat huis woonde, wie zal ons nu helpen? Wie zal de geiten melken? Toen Hazrat Abu Bakr<sup>ra</sup> hierover hoorde, zei hij dat hij dat nog steeds zou doen. Nu kreeg hij nog meer de gelegenheid om te helpen.

**Hazrat Umar<sup>ra</sup>:** Zijn gevoel voor medeleven was zo groot dat hij s' nachts op pad ging om te kijken dat niemand in pijn of moeilijkheden was. Een keer zag hij een vrouw met aantal kinderen. Ze had een pan op het vuur staan. Ze zei tegen de kinderen ga maar slapen het eten is nog niet klaar. Toen de kinderen sliepen, ging Hazrat Umar<sup>ra</sup> naar de vrouw toe en vroeg wat er aan de hand was. De vrouw antwoordde: "Ik heb niks om te eten en de kinderen hebben honger. Ik heb een pan op het vuur gezet en doe alsof ik eten aan het koken ben, totdat de kinderen in

slaap vallen.” Hazrat Umar<sup>ra</sup> kreeg tranen in zijn ogen en beval zijn mensen om meteen voedsel te halen voor de vrouw.

**Hazrat Usman<sup>ra</sup>:** Hij was met de zegeningen van Allah de rijkste metgezel van de Heilige Profeet<sup>sa</sup>. Toen de moslims vanwege tekort aan financiële middelen in moeilijkheden kwamen, was hij zeer vrijgevig en gaf zijn geld. Toen de moslims van Mekka naar Medina emigreerden was er maar één waterput. En deze was in het bezit van een jood. Hij verkocht het water aan de moslims. Hazrat Usman<sup>ra</sup> kocht het waterput voor de moslims van de jood voor 20000 dirham (Arabische munt).

Toen de ruimte van de moskee van de Profeet<sup>sa</sup> te klein werd, en het moeilijk werd voor de moslims het gebed te verrichten, kocht Hazrat Usman<sup>ra</sup> de omliggende grond en de moskee werd vergroot.

### **De Beloofde Messias<sup>as</sup> en medeleven voor anderen**

De Beloofde Messias<sup>as</sup> was een ware dienaar van de Heilige profeet<sup>sa</sup>. Hij volgde de Heilige Profeet<sup>sa</sup> in al zijn woorden en daden. Zijn gevoelens voor de mensheid uitte hij in volgende woorden. “Ik hou van de mensen zoals een barmhartige moeder van haar kinderen.”

Er kwam een keer jongen genaamd Abdul Karim naar Qadian om te studeren. Hij werd gebeten door een dolle hond. De dokters hadden geen hoop voor zijn genezing. De Beloofde Messias<sup>as</sup> trok zich zeer aan de toestand van de jongen. Hij maakte zelf een medicijn en stuurde deze naar de jongen en hield hem in de gaten en bad voor de jongen. Met de zegening van Allah herstelde de jongen volledig.

De Beloofde Messias<sup>as</sup> ontving een keer de boodschap dat Mirza Nazam-ud-din ziek was. (Mirza Nazam-ud-din was degene die valse rechtszaken tegen de Beloofde Messias<sup>as</sup> had aangespannen. En hij deed ook de deur van Bait-ul-Zikr dicht voor de Beloofde Messias<sup>as</sup>, zijn familie en burens, zodat zij pijn hadden en zich ellendig zouden voelen.)

De Beloofde Messias<sup>as</sup> ging direct naar zijn huis, en gaf hem medicijnen, waardoor hij met de zegeningen van Allah volledig herstelde.

## **5. Standvastigheid en moed**

Hazrat Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih IV<sup>rh</sup> vertelde in de preek dat standvastigheid, moed en zachtaardigheid heel goed samen gaan. Zachtaardig betekent dat je vriendelijk bent tegen anderen. Een persoon kan de bovenstaande eigenschappen beiden bezitten.

Als men niet moedig is, maar wel zachtaardig, dan zal deze persoon niet sterk zijn, maar wel in bezit zijn van goede manieren. Zachtaardigheid betekent niet dat wanneer men in moeilijkheden is, zich zwak vertoont. Allah heeft de Heilige Profeet<sup>sa</sup> omschreven als zachtaardig en vriendelijk. Standvastigheid betekent dat je in moeilijke tijden niet snel de moed opgeeft. Niet schrikt als het de eerst keer niet lukt, maar blijft bidden en probeert vol te houden tot het wel lukt. Kinderen moet van kleins af aan geleerd worden om niet snel op te geven.

### **Hadith**

Hazrat Abu Huraira<sup>ra</sup> vertelt; Er was een man die Hazrat Abu Bakr<sup>ra</sup> in het bijzijn van de Heilige Profeet<sup>sa</sup> aan het uitschelden was. Hazrat Abu Bakr<sup>ra</sup> bleef stil. De Heilige Profeet<sup>sa</sup> keek de man met verbazing aan. Maar toen de man te ver ging met het schelden, zei Hazrat Abu Bakr<sup>ra</sup> wat terug. Hierop werd de Heilige Profeet<sup>sa</sup> boos en liep de kamer uit.

Hazrat Abu Bakr<sup>ra</sup> liep hem achterna. Hij zei tegen de Heilige Profeet<sup>sa</sup>, u bleef de man aanhoren toen hij mij aan het uitschelden was, maar toen ik hierop reageerde verliet u de kamer.

De Heilige Profeet<sup>sa</sup> antwoordde; “Toen u stil was, gaven de engelen antwoord in uw plaats. En toen u op zijn schelden reageerde, gingen de engelen weg en in hun plaats kwam de satan. Ik wil niet in dezelfde ruimte zijn als de satan.”

De Heilige Profeet<sup>sa</sup> vertelde verder over de drie juiste manieren.

- Ten eerste: wanneer een persoon door iemand gekwetst wordt, maar deze persoon besluit de ander die pijn heeft gedaan, te vergeven. Dan zal Allah deze persoon bijstaan(helpen) en een respectvolle positie geven.
- Ten tweede: als men de medemens goed behandelt en vergevingsgezind is, dan zal Allah deze persoon belonen met rijkdom en zal deze vermeerderen.
- Ten derde: als men alleen met de intentie bidt zodat het rijkdom van deze persoon vermeedert. Dan zal Allah in plaats van meer te geven juist het rijkdom verminderen. Armoede zal deze persoon achtervolgen.

### **De Beloofde Messias<sup>as</sup>**

Een gezegde van de Beloofde Messias<sup>as</sup> die licht schijnt op zijn karakter. “Er is geen enkel spoor van moedeloosheid in mijn karakter te vinden.”

Tenslotte een verhaal dat we nooit de moed moeten opgeven en standvastig moeten zijn in het geloven van Allah.

### **Verlies de moed niet**

De enige overlevende van een scheepswrak spoelde aan op een klein onbewoond eiland. Hij bad hevig tot Allah, dat Hij hem uit deze moeilijke situatie zou redden. Elke dag keek hij naar de horizon op zoek naar hulp, maar nooit vond hij iets. Uitgeput maakte hij een klein hutje van drijfhout om zichzelf en zijn weinige bezittingen te beschermen tegen de invloeden van de natuur.

Op één dag, nadat hij de kust had doorgezocht naar voedsel, kwam hij terug bij zijn schuilplaats. Hij zag rook opstijgen naar de hemel, en kwam er achter dat zijn kleine hutje vlam heeft gevat. Het allerergste dat hij zich kon bedenken, was hem overkomen, alles was verloren. Hij was verslagen door verdriet en woede. “Allah, hoe kunt U mij dit aandoen!?”schreeuwde hij.

Echter de volgende dag werd hij vroeg gewekt door het geluid van een schip dat de kust naderde. Het was gekomen om hem te redden. De man vroeg verward aan zijn redders: “Hoe wisten jullie dat ik hier was?” Zij antwoordden: “Wij zagen jouw rooksignalen.”

Het kan snel gebeuren dat wij ontmoedigd raken als dingen slecht aflopen. Maar wij moeten de moed niet verliezen, want Allah heeft Zijn eigen plannen met ons, zelfs als wij worden getroffen door pijn en verdriet. Onthoudt dan ook de volgende keer, als je kleine hutje tot de grond afbrandt, dat dit een rooksignaal kan zijn dat de Genade van Allah aankondigt.