

Hazoor(atba)'s instructions aan

NASIRAT-UL-AHMADIYYA



Op 26 juni 2021 had een groep Nasirat-ul-Ahmadiyya uit Engeland, tussen de 13 en 15 jaar oud, de gelegenheid om een online klas te houden met Hazrat Khalifatul Masih V, moge Allah zijn Helper zijn.

Er waren 368 Nasirat aanwezig in de Tahir Hall, in de Baitul Futuh Moskee. Na de Salaam te zeggen, vroeg Hazrat Khalifatul Masih(aba) naar de aanwezige Nasirat, waarop Sadr Lajna Imai' llah UK zei dat alle Nasirat op een meter afstand van elkaar zaten en allemaal waren getest op het coronavirus voordat ze kwamen.

De klas begon toen met een recitatie uit de Heilige Koran, gevolgd door de Engelse vertaling. Hierna kregen vijf Nasirat de gelegenheid om een tarana (koorgedicht) te presenteren.

Tijdens de klas hadden de Nasirat de gelegenheid om Hazrat Khalifatul Masih(atba) verschillende vragen te stellen met betrekking tot geloof, geestelijke gezondheid, goddelijk besluit, etcetera.

De eerste vraag die werd gesteld was met betrekking tot het hebben van goed gezelschap en hoe men kon weten of het gezelschap en de vrienden die men had goed waren.

Hazrat Khalifatul Masih(atba) antwoordde door te zeggen: "Allah de Almachtige heeft je wijsheid gegeven. Allah zegt dat te gebruiken; je kunt zelf beslissen tussen slecht en goed."

Hazrat Amirul Momineen (atba) vroeg toen aan de Nasira of ze in staat was te beslissen tussen wat goed en wat slecht was, en vroeg of ze kon beslissen welk voedsel bedorven was en welk voedsel goed was. Hierop antwoordde de Nasira bevestigend.

Huzoor(atba) zei toen:

"Door interactie met je vriendinnen, weet je hoe ze praten. Als ze praten op een manier die gepast is, die in overeenstemming is met de normen van de moraal, dan zijn ze goede vriendinnen. Als ze op een ongepaste manier praten, hun moraal niet goed is, hun gezelschap niet goed is, ze gaan te veel om met jongens, ze praten te veel over wereldse dingen, dan betekent dat dat ze geen goede vriendinnen zijn. Als je iets nodig hebt en zij [je vriendinnen] helpen je, ze zijn oprecht met je, dan zijn het je goede vriendinnen. Er zijn zoveel andere factoren waarmee je kunt beoordelen wie goed en wie slecht is."

Op de vraag hoe men een ander moslimmeisje zou kunnen aanmoedigen om een hoofddoek te dragen, zei Hazrat Amirul Momineen (atba):

"Je kunt ze gewoon vertellen dat volgens de leer van de islam, wanneer een meisje de volwassen leeftijd bereikt, ze een hoofddoek moeten dragen. Als iemand het gebod van Allah de Almachtige niet volgt, wat duidelijk wordt vermeld in de Heilige Koran, dan is dat aan haar.

"Er zijn ook nogal wat niet-Ahmadi meisjes die geen hoofddoek dragen. Als je gegevens verzamelt en het percentage te weten komt, dan denk ik dat [het percentage] Ahmadi-meisjes dat hoofddoeken draagt, hoger zal zijn dan de niet-Ahmadi-meisjes die hoofddoeken dragen, voor zover het de verhouding van hun aantal betreft [...]".

Hazrat Khalifatul Masih(aba) zei tegen de Nasira dat ze de mensen gewoon kon vertellen dat het dragen van een hoofddoek, het beoefenen van hijab en zich bescheiden kleden, het gebod van Allah de Almachtige was. Huzoor(aba) voegde toe: "Als iemand het niet doet, is dat aan haar; en dat is tussen haar en haar God".

Hazrat Khalifatul Masih (atba) werd gevraagd dat als de islam leerde dat mannen en vrouwen gelijk waren, waarom vrouwen dan niet gelijk werden behandeld in alle samenlevingen over de hele wereld?

In antwoord op de vraag gaf Hazrat Amirul Momineen (atba) aan:

“We zijn niet verantwoordelijk voor elke samenleving en natie. De islam zegt dat ze gelijk zijn en dat moslims vrouwen als hun gelijkwaardige partners moeten behandelen [...] Ik heb uitgebreid over dit onderwerp gesproken in mijn verschillende voordrachten en toespraken tijdens Jalsa Salana en Lajna Ijtima, dus je kunt het antwoord daar vinden [...]” In een echte islamitische samenleving moeten mannen en vrouwen, jongens en meisjes gelijk worden behandeld.”

Op de vraag waarom Hazrat Ibrahim(as) (Abraham) werd genoemd in Durood Sharif en niet een andere profeet, zei Huzoor(atba):

“Hazrat Ibrahim(as) wordt ‘Abul Anbiya’ [Vader van de Profeten] genoemd. Het is Hazrat Ibrahim(as) die een behoorlijk aantal profeten van zijn nageslacht had. Dus als je de tegenwoordig bekende religies ziet, volgen de meeste mensen de religie van Abraham, als christenen, joden en moslims. Christenen en Joden zijn de afstammelingen van Hazrat Ishaq(as) [Isaac], en moslims zijn de afstammelingen van Hazrat Ismael(as) [...] De laatste van de profeten die kwamen om de Shariah en de wet van Allah de Almachtige te voltooien, was van het nageslacht van Hazrat Ibrahim(as).”

"Dit is de reden waarom wij, terwijl we Durood Sharif reciteren, de naam van Hazrat Ibrahim(as) noemen omdat hij meer werd gezegend dan elke andere profeet, en de komst van de Heilige Profeet(sa) was het teken dat hij meer werd gezegend dan elke andere profeet."

Vervolgens vroeg een jong meisje aan Hazrat Amirul Momineen(atba) hoe men trouw kon blijven aan hun geloof, ondanks dat ze bang waren om hun eigen ideeën te uiten uit angst om als onbeleefd of dom te worden gezien.

Huzoor(atba) antwoordde het jonge meisje en zei:

“Het eerste is dat je je minderwaardigheidscomplex verwijdert. Als je gelooft en als je denkt dat je religie de ware religie is, en het is de laatste van de religies en is de laatste religie, en het bevat alle goede dingen die aan de vorige profeten zijn geopenbaard, dan zou er geen complex moeten zijn.

“Ten tweede, die mensen, die wereldse mensen zijn, die niet naar je willen luisteren met betrekking tot religieuze zaken, waarom zou je ze dwingen om naar je te luisteren? Zoek een paar goede vrienden, praat met ze in een luchtige bui, en als je denkt dat ze klaar zijn om te luisteren naar God, over religie, over geloof, dan kun je met ze praten over de ware leer van de islam. En zeg nooit ronduit dat de islam de hoogste religie is en beter is dan welke andere religie dan ook. Hoewel we de suprematie van de islam over alle andere religies kunnen bewijzen, is het niet nodig om de gevoelens van andere mensen te kwetsen door dit rechtstreeks te zeggen [...] Als je gewoon bot bent, zullen ze natuurlijk zeggen dat je grof en achterlijk bent. Probeer niet bot te zijn; wees wijs.”

Een jonge Nasira vroeg Huzoor(atba) dat als Allah iemands lot al had bepaald, waarom zou iemand dan zo hard proberen om een beter leven te leiden.

Hazrat Amirul Momineen(atba) antwoordde:

"Weet je wat Allah over jou heeft besloten?" Huzoor(atba) gebruikte zijn handen om aan te geven en zei: "Allah de Almachtige zegt dat dit de goede dingen zijn en dit zijn de slechte dingen. [Allah zegt] 'Als je goed doet, zal ik je belonen. Als je het slecht doet, zal ik je straffen.'"

“Het is Allah die weet of je goed of slecht zult doen. Jij weet het niet. Als je het niet weet, moet je je best doen om goede dingen te doen, zodat je wordt beloond. Maar het is niet nodig dat de persoon die slechte dingen doet zeker naar hel gaat [...] Allah zegt: ‘Mijn genade omvat alles.’ [...] Het is onze taak om goede daden te verrichten. We kennen ons lot niet; Allah weet het.”

Vervolgens zei een meisje dat ze tijdens haar lessen godsdienstonderwijs op school werd geconfronteerd met onaangename en beledigende opmerkingen over de Beloofde Messias(as) en dat haar klasgenoten leugens verspreidden over hoe hij was overleden. Ze vroeg Huzoor (atba) naar de beste manier om met dergelijke opmerkingen om te gaan.

Huzoor(atba) antwoordde:

“Dit is de manier waarop tegenstanders zich gedragen. Je kunt ze vertellen: 'Hoe weet je dat? Voor zover we weten, stierf hij op zijn bed. En er is bewijs; onze geschiedenis laat het zien' [...] Zo is hun geleerd zich te gedragen. Dus laat ze doen wat ze leuk vinden; hun moraal is met hen. Bid gewoon tot Allah de Almachtige om hen te redden.”

Hierna werd aan Hazrat Amirul Momineen (atba) gevraagd of het nodig was dat iemand die een lange, losse jurk en een volle hoofddoek droeg, ook een boerka over de jurk droeg.

In antwoord op de vraagsteller verklaarde Hazrat Khalifatul Masih(atba):

“Het is niet nodig als je jurk bescheiden is. Er was geen boerka in de tijd van de Heilige Profet(vzvh). En zelfs in de Heilige Koran wordt er niet gesproken over het dragen van een boerka en een lange jas. De Heilige Koran stelt dat je je hoofd, je wangen en je boezem moet bedekken door je lichaam te bedekken [...]”.

Op de vraag of men met een niet-Ahmadi moslim mocht trouwen, zei Hazrat Khalifatul Masih (atba):

“Als je je kinderen wilt redden, ze wilt trainen volgens je eigen overtuigingen, ze wilt opvoeden volgens je eigen overtuigingen, dan moet je voorkomen dat je met niet-Ahmadi-moslims trouwt [...]”.

Huzoor (atba) legde uit dat de meeste huwelijken waarbij de man en vrouw niet dezelfde religieuze overtuigingen deelden, niet succesvol waren en uiteindelijk kapot gingen.

Een Nasirat-lid zei dat de kinderen het soms niet eens waren met het advies, als ouders hun kinderen adviseerden, maar later beseften de kinderen dat het advies in hun voordeel was. Ze vroegen hoe je gehoorzamer kon worden aan ouders.

Hazrat Khalifatul Masih(aba) antwoordde haar:

“Maak geen haast bij het nemen van een beslissing. Als je iets van je ouders hoort, kun je je mond houden in plaats van geïrriteerd te raken of het ronduit te weigeren. Denk erover na, denk erover na en kijk dan wat ze zeggen [en vraag jezelf af]: 'Is het goed voor mij?' [...] Dus je moet proberen de voor- en nadelen te zien van het advies dat je ouders geven [...] Denk twee keer na voordat je actie onderneemt, of voordat je [het advies] afwijst, weigert of aanvaardt. Wees geduldig, zoals ik heb gezegd, en bid ook tot Allah [...] Denk twee keer na, bid tot Allah voordat je een beslissing neemt.”

Hazrat Khalifatul Masih(atba) werd gevraagd naar kwesties met betrekking tot cultuur, samenleving en sociale media, die een negatieve invloed kunnen hebben op iemands geestelijke gezondheid. Hem werd gevraagd welke gebeden daarbij konden helpen.

Huzoor(aba) antwoordde:

“Ten eerste, zoals ik al zei, verwijder alle complexen met betrekking tot jouw religie, met betrekking tot jouw geloof, met betrekking tot jouw uiterlijk, met betrekking tot jouw familieachtergrond. Ontwikkel wat vertrouwen in jezelf. Bid tot Allah de Almachtige in je vijf dagelijkse gebeden. Wijd voor dit doel één volledige sajda [knielen] aan, opdat Allah de Almachtige je de kracht geeft om te concurreren en de slechte dingen van de huidige samenleving te overwinnen. De beste manier is om te bidden terwijl je je vijf dagelijkse gebeden bidt [...]”.

Hazrat Khalifatul Masih (atba) vertelde haar toen om vaak Durood Sahrif te reciteren en citeerde het volgende gebed

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[Er is geen macht of kracht behalve bij Allah, de Hoge, de Grote]

“Doe istighfar ook:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

[Ik vraag vergeving van mijn zonden aan Allah, Hij is mijn Heer, en ik keer me tot Hem]

“en probeer de diepgaande betekenis ervan te kennen. Dan zal het je ook behoeden voor slechte dingen en vertrouwen in je creëren en ontwikkelen.”

Een lid van Nasirat zei dat ze thuis groenten en fruit kweekte in haar tuin en vroeg of ze hiervoor bestrijdingsmiddelen kon gebruiken.

Hazrat Khalifatul Masih (atba) zei:

“Als je tuin een biologische tuin is, gebruik ze dan niet. Als je er geen biologische tuin van wilt maken, gebruik dan pesticiden. Maar er zijn ook andere manieren om je planten te beschermen tegen ongedierte en insecten. Verbrand wat droog blad, of droog hout, en maak wat as, en verdeel die as dan over de planten.”

Huzoor (atba) zei dat Neembladeren ook kunnen worden gebruikt om planten te redden van insecten.

Hazrat Amirul Momineen (atba) werd een vraag gesteld met betrekking tot racisme. De vraagsteller zei dat racisme door de jaren heen extreem genormaliseerd was. Ze vroeg Huzoor(atba) hierover.

Huzoor(atba) zei:

“Als je klapt, kun je niet met één hand klappen; je moet de andere hand [ook] gebruiken.

“De fout is van beide kanten [...] migranten die niet proberen zichzelf in de samenleving te integreren en bovendien werken de meesten van hen niet, en als ze werken, betalen ze geen belasting

en proberen ze zich te isoleren van de lokale bevolking. Als de lokale bevolking ziet dat iemand niet met hen integreert – en ook nog voordelen krijgt van de overheid, van de belasting die ze betalen – dan ergeren ze zich. Dit is dus de reden waarom die leiders die een slechte wil hebben over immigranten of niet van immigranten houden, het grote publiek proberen op te hitsen. Daarom neemt racisme toe. Als de immigranten zich proberen te integreren in de samenleving, dan kun je de twijfels van de lokale bevolking wegnemen.”

Hazrat Amirul Momineen (atba) werd gevraagd hoe iemands gebed werkte als ze zelf niet probeerden te veranderen.

Huzoor (atba) legde uit:

“Allah de Almachtige zegt dat je eerst jezelf moet veranderen. Als je één stap naar Mij toe doet, zal Ik twee stappen naar je toe komen. Als jij naar mij toe loopt, ren ik naar jou toe.’ Dus eerst moet moeite doen, dan doe je dua [...]”.

Toen de les ten einde liep, bedankte Sadr Sahiba Huzoor(atba) voor het zegenen van de Nasirat met zijn tijd en advies.

Hazrat Amirul Momineen(aba) zei toen zijn salaam en de klas kwam tot een eind.

(Verslag opgesteld door Al Hakam, zie: <https://www.alhakam.org/shun-any-inferiority-complexes-to-do-with-faith-appearance-and-familial-background-uk-nasirat-get-guidance-from-huzoor/>)
