



# Circulaire 2

NASIRAT-UL-AHMADIYYA NEDERLAND

Lieve Nasirat,

Assalamoaleikum warrahmatullahi wabarakatuhu,

Voor jullie ligt weer de tweede circulaire van dit jaar. In deze circulaire bespreken we het leven van de Heilige Profeet vanaf het moment dat hij Medina binnenkwam tot het moment dat hij Mekka veroverde. We hebben in deze circulaire de gebeurtenissen maar kort beschreven, als je meer wilt weten kun je dit opzoeken in het boek 'Leven van Mohammed' van Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad Sahib.

VOOR SECRETARISSEN:

Vraag moeders en nasirat om de circulaire voor de ijlaas door te nemen. Laat nasirat eventuele vragen opschrijven. In de lokale ijlaas kunt u de inhoud van deze circulaire de komende maanden bespreken. Onderstaand zijn voor het gemak Koran verzen, hadith en discussievragen opgenomen, die u per maand kunt bespreken.

**Januari 2021:**

- Wat weten we over de reis van de Heilige Profeet van Mekka naar Medina? Zie Leven van Mohammed, p. 59-60 voor de hadith hierover.
- Wat leert dit ons over vertrouwen in God in ons eigen leven?

**Februari 2021:**

- Over oorlog en vrede is de Heilige Koran erg duidelijk, zie bijvoorbeeld: 20: 40-42.
- Tijdens de loopgravenoorlog heeft de Heilige Profeet twee bekende gebeden gedaan, zie p.126, die bewaard zijn gebleven in de Hadith.
- Islam wordt tegenwoordig vaak in de media gebracht als een gewelddadige godsdienst. Wat leren we juist uit de oorlogen die de Heilige Profeet voerde?

**Maart 2021:**

- De overwinning van Mekka is o.a. in de volgende verzen besproken: 48:28 en ook 17:81-82
- Wat weten we over hoe de Heilige Profeet omging met zijn vijanden en met de mensen die hem uit Mekka hadden verdreven?

**Shoba Sport:**

Omdat de lokale ijlaas online worden gehouden is het niet mogelijk om sport activiteiten zoals gebruikelijk te doen. U kunt in plaats daarvan een van deze video's kiezen om in de pauze te doen:

<https://www.youtube.com/channel/UCTIwFB4ciFi5ZClu-VlwaOg>



# Circulaire 2

NASIRAT-UL-AHMADIYYA NEDERLAND

## De Heilige Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> komt aan in Medina

De Profeet werd in Medina opgewacht door een menigte die vol ongeduld naar zijn komst hadden uitgekeken. Omdat het nieuws dat de Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> Mekka had verlaten hen al had bereikt, keken zij uit naar zijn aankomst. De moslims van Medina wisten dat de Heilige Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> onderweg was naar hen, maar ze wisten niet wanneer hij precies zou aankomen. Velen van hen wachtten iedere dag op hem, sommigen tot zelfs kilometers buiten de stad. Ze vertrokken in de ochtend en keerden in de avond vervolgens teleurgesteld weer terug naar huis. Toen de Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> uiteindelijk Medina naderde, besloot hij om een tussenstop te maken in Quba, een nabijgelegen dorp. Een Jood had de twee kamelen gezien en concludeerde dat deze van de Heilige Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> en zijn gezelschap waren. Hij klom op een verhoging en riep uit: "Zonen van Qaila, degene op wie jullie wachten, is gekomen." Iedereen in Medina die hem hoorde roepen snelde naar Quba toe en de mensen in Quba, overmand van blijdschap door de komst van de Profeet, zongen liederen ter ere van hem.

De meeste mensen van Medina hadden de Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> nog nooit eerder gezien. Toen zij het gezelschap onder een boom zagen zitten, dachten velen van hun dat Abu Bakr<sup>ra</sup> de Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> was. Abu Bakr<sup>ra</sup>, had een grijzere baard en was beter gekleed dan de Profeet. Zij richtten zich tot hem, gingen voor hem zitten en betoonden hun eerbied, denkende dat hij de Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> was. Toen Abu Bakr<sup>ra</sup> door had dat hij per ongeluk voor de Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> werd aangezien, stond hij op, pakte zijn mantel en hing deze op als bescherming tegen de zon en zei vervolgens: "O Profeet van God, u zit in de zon. Laat mij hiermee schaduw voor u creëren." Op deze vriendelijke manier maakte hij het volk duidelijk dat ze een vergissing hadden gemaakt.

De Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> verbleef tien dagen in Quba, waarna de mensen uit Medina hem meenamen naar hun stad. Toen zij de stad betraden, zag hij dat de hele stad, mannen, vrouwen en kinderen, waren uitgelopen om hem te verwelkomen. Eén van de vele liederen die zij zongen was:

*De Maan van de veertiende nacht is opgekomen van achter al-  
Wida. Zolang wij iemand in ons midden hebben die ons tot  
God roept, is het onze plicht om onze dank te uiten tot God.  
Aan U, die door God naar ons is gezonden, schenken wij onze  
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid*



# Circulaire 2

NASIRAT-UL-AHMADIYYA NEDERLAND

De Profeet<sup>vzmh</sup> was Medina niet binnengekomen vanuit het oosten. Toen de mensen uit Medina hem beschreven als “een maan van de veertiende nacht”, bedoelden ze daarmee dat zij in duisternis leefden totdat de Profeet Medina binnentrad en zijn licht over hen liet schijnen. De Profeet<sup>vzmh</sup> kwam op een maandag naar Medina. Het was op een maandag dat hij de grot Thaur verliet en even vreemd als het klinkt was het op een maandag toen hij tien jaar later Mekka heroverde.

## Oorlogen van de Heilige Profeet<sup>vzmh</sup>

De Heilige Profeet<sup>vzmh</sup> nam deel aan een aantal oorlogen (volgens sommige bronnen 27 en volgens andere 29). Sommige van de oorlogen woonde hij enkel bij als leider en bij sommige oorlogen vocht hij zelf ook mee. De belangrijkste oorlogen zullen we hieronder verder bespreken.

### Slag van Badr

De eerste grote oorlog was de slag van Badr die plaatsvond in de 18<sup>e</sup> maand na de Hijra. De Mekkanen deden alsof ze een handelskaravaan moesten beschermen met een grote legermacht. In werkelijkheid gingen ze naar Medina om de Moslims aan te vallen. De Heilige Profeet<sup>vzmh</sup> kwam achter het strikplan en ging met een groepje volgelingen richting de handelskaravaan. De Mekkanen hadden een sterk bewapend leger van wel duizend man, tegenover het slecht bewapend moslimleger van 313 man. Toch waren de Moslims met hart en ziel bereid om de Islam te verdedigen. Tijdens de strijd vochten de Moslims, jong en oud, met veel moed en versloegen zij het veel sterkere leger van de Mekkanen: de Moslims wonnen de strijd.

### Slag van Uhud

Na de slag van Badr wilden de Mekkanen wraak nemen op de Moslims. Nog geen jaar later vielen zij de Moslims opnieuw aan: de Slag van Uhud. Het Moslimleger bestond uit zo een 700 man en het Mekkaanse leger uit ongeveer 3000 man. Tijdens de strijd in Uhud bleven 50 soldaten de doorgang bewaken. De overige 650 Moslims gingen samen met de Heilige Profeet<sup>vzmh</sup> in strijd met het veel grotere Mekkaanse leger. Toch verdreven de Moslims de Mekkanen. De 50 bewakende soldaten werden op de hoogte gesteld van de overwinning en verlieten de doorgang.

Een groepje vluchtende Mekkanen kwam erachter dat er bijna geen bewaking meer was bij de doorgang. Ze kwamen door de doorgang en doodden veel Moslims. Ongeveer 30 mannen verdedigden de Heilige Profeet<sup>vzmh</sup>, maar ook zij raakten gewond. Uiteindelijk werd de Profeet<sup>vzmh</sup> geraakt en verloor hij zijn bewustzijn. De vijanden dachten dat de Profeet<sup>vzmh</sup> dood was en verlieten het slagveld. De overgebleven Moslims kwamen terug en even later hervond de Profeet<sup>vzmh</sup> zijn bewustzijn. De vele gewonden kregen eerste hulp en de doden werden begraven. Het werd duidelijk dat de overwinning van de Moslims door een klein foutje in een nederlaag veranderde.



# Circulaire 2

NASIRAT-UL-AHMADIYYA NEDERLAND

## Slag van Khandaq

Twee jaar na de Slag van Uhud vond de Loopgravenoorlog (slag van Khandaq) plaats. De oorlog is vernoemd naar de loopgraven die werden gegraven als bescherming tegen de Mekkanen. Bij het graven van deze loopgraven hielpen zo een 3000 mannen, vrouwen en kinderen mee. Tijdens de strijd beschermden 1200 mannen de vrouwen en kinderen in de stad, 700 mannen hielpen de Heilige Profeet<sup>vzmh</sup> bij de loopgraven en de Banu Quraiza (de Joodse stammen) hadden beloofd te zorgen voor de bewaking van een kant van Medina. Toen de Mekkanen bij de loopgraven arriveerden, concludeerden ze dat het lastig zou worden om de Moslims te verslaan. Ze besloten de Banu Quraiza over te halen om bij de Mekkanen aan te sluiten. Door dit verraad lukte het hun toch om de Moslims aan te vallen. Pas na 20 dagen verliet de vijand het slagveld en kwam de zware beproeving ten einde.

## Slag van Khaibar

De tegenstanders van de Islam deden om de Islam te verdrijven. De Joden werkten samen met de Christelijke stammen aan lastercampagnes. Na veel geduld besloot de Heilige Profeet<sup>vzmh</sup> in augustus 628 om de Joden te verdrijven uit Khaibar, een plaatsje dichtbij Medina. Vanuit Khaibar konden de Joden namelijk makkelijk hun vijandige plannen uitvoeren. De Profeet<sup>vzmh</sup> vertrok met 1600 man naar Khaibar. Khaibar zou niet makkelijk te veroveren zijn met zo een klein leger. Vooral toen de Joden alle krachten hadden verzameld, leek het erop dat elke aanval zal mislukken. Na een openbaring was de Profeet<sup>vzmh</sup> toch zeker van een overwinning. De openbaring kwam uit: ondanks dat de Joden al hun krachten hadden verzameld in hun fort, werd het fort veroverd en werd er vrede getekend.

## Slag van Hunain

Na de intocht van Moslims in Mekka maakten enkele Arabische stammen uit de omgeving zich klaar om de Moslims aan te vallen. Toen de Heilige Profeet<sup>vzmh</sup> hierachter kwam, gaf hij het Moslimleger de opdracht om naar Hunain te gaan. Zo een 12.000 Moslimmannen zouden het opnemen tegen 20.000 soldaten van de Arabische stammen. Er sloten ook niet-Moslim Mekkanen aan bij het Moslimleger, maar snel na aanvang van de strijd verlieten ze het slagveld uit angst. Na een sterke aanval van de tegenpartij vluchtten ook veel van de Moslimsoldaten. Er bleven 100 Moslimmannen achter, waarvan 12 zich rondom de Profeet<sup>vzmh</sup> bevonden. Er was veel chaos en angst om de veiligheid van de Profeet<sup>vzmh</sup>. Toch overwonnen de Moslims, door hun moed en hun vertrouwen in God, deze strijd.



# Circulaire 2

NASIRAT-UL-AHMADIYYA NEDERLAND

## Slag van Tabuk

Een tegenstander van de Islam, genaamd Abu Amir Madani, zag de Islam snel groeien en probeerde stiekem Christenen uit Syrië op te stoken tegen de Islam. Hij liet huichelaars het gerucht verspreiden dat Syriërs van plan waren om Moslims in Medina aan te vallen. Als reactie hierop maakte het Moslimleger zich klaar om het op te nemen tegen de Syriërs. De huichelaars verwachtten dat de Heilige Profeetvz<sup>mh</sup> het Syrische leger direct zou aanvallen. Dit gebeurde niet, de Profeetvz<sup>mh</sup> zocht eerst uit of er wel een Syrisch leger was. Toen bleek dat er niemand was, wachtte het leger een paar dagen voordat het terugtrok. Tijdens de terugreis kreeg de Profeetvz<sup>mh</sup> een openbaring over vijandige troepen die klaar stonden om aan te vallen. Toen deze troepen werden gevonden, vluchtten zij zelf weg en de Profeetvz<sup>mh</sup> liet hen gaan. Toen de Profeetvz<sup>mh</sup> Medina bereikte, kwamen de huichelaars, met excuses en bekeerden ze tot de Islam. Ook andere stammen van Arabië verzochten om tot de Islam toe te treden. Niet lang daarna had heel Arabië zich geschaard onder de vlag van de Islam.

## De overwinning van Mekka

In het achtste jaar van de Hijri, in de maand Ramadan (december 629 A.D.) begon de Profeetvz<sup>mh</sup> aan de laatste expeditie waarna de Islam zich voor altijd in heel Arabië zou vestigen. In Hudaibiya was er tussen de Moslims en de ongelovigen afgesproken dat het de Arabische stammen toegestaan was om zich bij de ongelovigen aan te sluiten of bij de Profeetvz<sup>mh</sup>. Het was ook afgesproken dat beide partijen gedurende tien jaar geen oorlogen zouden voeren met elkaar, tenzij één van de partijen zich niet aan het verdrag zou houden en de ander zou aanvallen. Dit werd het verdrag van Hudaibiya genoemd.

Tijdens dit verdrag, sloten de Banu Bakr zich aan bij de Mekkanen, terwijl de Khuza'a een verbond aangingen met de Moslims. Dit waren twee Arabische stammen. De ongelovigen hadden weinig respect voor verdragen en al helemaal niet voor verdragen met Moslims. Zo gebeurde het dat er tussen de Banu Bakr en de Khuza'a meningsverschillen waren. De Banu Bakr vroegen de Mekkanen om advies voor het handelen naar de meningsverschillen tussen hun en de Khuza'a. Hun ruzie ging over het verdrag van Hudaibiya dat getekend was. Voor de Banu Bakr was het nu het juiste moment om de Khuza'a aan te vallen. De Mekkanen waren het daar mee eens. Aldus vielen de Mekkanen samen met de Banu Bakr de Khuza'a 's nachts aan en doodden zij daarbij vele mannen.

Vervolgens stuurden de Khuza'a veertig mannen op kamelen naar Medina om de Profeetvz<sup>mh</sup> op de hoogte te brengen van deze schending van het verdrag. De Profeetvz<sup>mh</sup> vertelde hun heel duidelijk dat hij hun moeilijkheden als de zijne zag. Hij wees met een vinger naar een wolk in de lucht en zei: "Net zoals de regendruppels die u daarginds ziet, zo zullen de Moslimsoldaten bij u neerdalen om u te helpen."



# Circulaire 2

NASIRAT-UL-AHMADIYYA NEDERLAND

De Mekkanen werden hier zenuwachtig van. Abu Sufyan<sup>ra</sup> ging met spoed naar Medina om ervoor te zorgen dat de moslims geen aanval op Mekka pleegden. Hij begon erop aan te dringen dat de moslims een nieuw verdrag moesten tekenen. De Profeet<sup>vzmh</sup> zei tegen Abu Sufyan<sup>ra</sup> dat zijn verklaring eenzijdig was, waarmee de Moslims niet konden instemmen.

In de tussentijd had de Profeet<sup>vzmh</sup> de Moslims van Medina gevraagd om zich te bewapenen en klaar te maken. Op 1 januari trok het moslimleger op. Op verschillende punten langs de route sloten andere Moslim-stammen zich bij hun aan. Hun aantal was gegroeid tot tienduizend. Abu Sufyan<sup>ra</sup> zag net als Abbas<sup>ra</sup> het leger steeds dichterbij komen. Op advies van Abbas<sup>ra</sup> gingen Abu Sufyan<sup>ra</sup> en Abbas<sup>ra</sup> op een muilezel naar de Profeet sa. De ontmoeting maakte veel indruk op Abu Sufyan<sup>ra</sup>. Hij zag dat de Profeet<sup>vzmh</sup>, die met slechts één vriend als zijn gezelschap, door de Mekkanen verbannen werd uit Mekka, nog geen zeven jaar later hier aan de poorten van Mekka met tienduizend volgelingen stond.

Tijdens de ontmoeting is Abu Sufyan<sup>ra</sup> ook heel erg onder de indruk geraakt van hoe de moslims hun Profeet<sup>vzmh</sup> volgen en naar hem luisteren. Uiteindelijk zijn twee begeleiders van Abu Sufyan<sup>ra</sup> die uit Mekka waren meegereisd bekeerd tot de Islam. Een tijdje later bekeerde Abu Sufyan<sup>ra</sup> zich ook, maar innerlijk was hij nog niet overtuigd totdat Mekka was veroverd

Profeet<sup>vzmh</sup> zei tegen Abu Sufyan<sup>ra</sup>: "Iedereen die zijn toevlucht zoekt in het huis van Abu Sufyan<sup>ra</sup>, zal met rust worden gelaten. Iedereen die zijn toevlucht zoekt in de Heilige Moskee zal met rust worden gelaten. Degenen die hun wapens neerleggen, zullen met rust worden gelaten. Degenen die hun deuren sluiten en binnen blijven zullen met rust worden gelaten. Degenen die in het huis van Hakim bin Hizam<sup>ra</sup> verblijven zullen met rust worden gelaten."

Terwijl de Moslims optrokken richting Mekka had de Profeet<sup>vzmh</sup> aan Abbas<sup>ra</sup> opdracht gegeven om Abu Sufyan<sup>ra</sup> en zijn vrienden naar een plek te brengen, van waaruit zij gemakkelijk het leger van de Moslims konden observeren.

Toen het Moslimleger voorbij gemarcheerd was zei Abbas<sup>ra</sup> tegen Abu Sufyan<sup>ra</sup> dat hij zich naar Mekka moest haasten om de Mekkanen te zeggen dat de Profeet<sup>vzmh</sup> in aantocht was en om hun uit te leggen hoe de vrede tot stand gebracht kon worden. Abu Sufyan<sup>ra</sup> bereikte Mekka met de vredesboodschap bij zich. Abu Sufyan<sup>ra</sup> legde aan zijn volk onder welke voorwaarden de Profeet<sup>vzmh</sup> de Mekkanen vrede beloofde uit. Nadat iedereen deze voorwaarden had gehoord, haastten zij zich naar de plaatsen die de Profeet<sup>vzmh</sup> had genoemd in zijn bekendmaking. De verovering van Mekka was vrijwel zonder geweld verlopen.



# Circulaire 2

NASIRAT-UL-AHMADIYYA NEDERLAND

Toen de Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup>, gezeten op zijn kameel, Mekka binnentrad, liep Abu Bakr<sup>ra</sup> naast hem en hield hij een van de stijgbeugels vast. Terwijl hij ernaast meeliep reciteerde Abu Bakr<sup>ra</sup> verzen uit het hoofdstuk Al-Fath, waarin de verovering van Mekka jaren geleden was voorspeld. De recitatie van die verzen door Abu Bakr<sup>ra</sup> was zeer toepasselijk. Het vrolijkte de Moslims op en het herinnerde de Mekkanen aan de nutteloosheid van hun gevechten tegen God. Daarnaast wees het op de waarachtigheid van de beloften die God aan de Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> had gedaan.

---