

Mubarak Moskee
Den Haag, Nederland
Gebouwd met de financiële offeringen van Ladjna Ima'illah

Artikel samengesteld door: *Fadia Daud Akmal* (Moavina Sadr Holland - Holland Moskee Fonds)
30 November 2020

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا اِيْذَكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ، بَنَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

“Degene die een moskee bouwt waarin Allah wordt herdacht, Allah zal een huis voor hem bouwen in het Paradijs.” (Sunan An-Nasa'i, 688)



Een oude foto van de Mubarak Moskee



Enkele recente foto's van de Mubarak Moskee



Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad ^{ra}, Khalifatul Masih II startte een Tehrik (plan) in 1950 om een moskee te bouwen in Nederland. Hazur ^{ra} gaf Ladjna Ima'illah de opdracht om deze gezegende verantwoordelijkheid te vervullen met hun financiële offers. Deze moskee werd later de Mubarak Moskee genoemd.

De eerste bijeenkomst van Ladjna Ima'illah werd gehouden op 20 maart 1950 na de eerste aanwijzing van Hazur ^{ra}. Ladjna Ima'illah Rabwah had een bedrag van tweeduizend vijfhonderd roepies toegezegd en beloofd. Naarmate de tijd verstreek, werd de prognose van de begroting van de Moskee verhoogd. Dienovereenkomstig hadden de Ladjna leden hun toegezegde beloftes ook verhoogd.

Op 12 mei 1950, gaf Hazur ^{ra} een vrijdagpreek in Rabwah en zei:

“De tweede plan is voor het Holland Moskee Fonds. Er wordt meestal gezegd dat vrouwen geen geld hebben, maar misschien wel een groot hart...En vrouwen moesten zestigduizend roepies inzamelen, en ze hebben al een belofte gedaan van zestienduizend, zevenhonderdvijftig roepies...”

(Opmerking: Een ander plan om een moskee te bouwen in Washington, Amerika, werd ook tegelijkertijd gestart. Hazur ^{ra} had de mannen van de Ahmadiyya Jamaat de opdracht gegeven om dit plan te vervullen.)

Na de eerste Tehrik, noemde Hazur ^{ra}, elk jaar tijdens de Jalsa Salana toespraken, de Tehrik om een moskee in Nederland te bouwen en moedigde hij de Ladjna aan om aan dit plan deel te nemen. Ladjna Ima'illah ging in overleg en bedacht verschillende plannen om de bedragen bijeen te brengen en de collecties te verbeteren tijdens verschillende Idjema's, Shura's en Amla bijeenkomsten.

Hoewel de Pakistaanse Ladjna leden de grootste bedragen gedoneerd hadden, deden Ladjna uit andere landen ook mee. Zo betaalde een Engelse Ahmadi Ladjna honderd pond voor dit fonds. Veel andere Ladjna leden deden ook mee, tegen een minimum bedrag van honderdvijftig roepies, zodat hun naam ook verbonden zou worden met deze regeling. Een Ladjna betaalde duizend roepies en kwam bovenaan deze lijst te staan.

In diezelfde periode hadden de Pakistaanse Ladjna ook de verantwoordelijkheid om een kantoorgebouw te bouwen in Rabwah, maar zij doneerden oprecht en deden hun best om geld in te zamelen voor het moskeefonds. De meeste Ladjna die deelnamen aan de donaties, waren financieel niet stabiel. Sommigen van hen schonken hiervoor hun sieraden. Hazur ^{ra} sprak over hun offers tijdens de vrijdagpreek van 14 december 1951 en zei:

“Er is een Tehrik gemaakt voor Ladjna om een moskee te bouwen in Nederland. Zij hebben meer offers gebracht dan mannen ... Ze hebben het bedrag voor de aankoop van het land betaald ... Ze betalen tegelijkertijd het moskeefonds terwijl ze ook veertien, vijftienduizend roepies hebben betaald voor hun eigen Ladjna kantoor ...”.

Hazur ^{ra} zei ook:

“... wanneer Hazrat Mohammad ^{vz} speciale offers nodig had, vroeg hij het altijd aan de vrouwen. Omdat hij geloofde dat vrouwen emotioneel (sympathiek) zijn en als zij iets willen offeren, zij dan buitengewone bedragen zullen schenken... vrouwen zijn vaak dol op hun sieraden, maar als het nodig is, zijn ze zelfs bereid die ook te doneren...”.

De bouwgrond werd op vrijdag 7 juli 1950 in Den Haag gekocht voor een bedrag van achtentwintigduizend gulden. De grootte van het land was achthonderd vierkante meter. Voor de bouw van de moskee was honderdduizend gulden nodig. Op dat moment was Hafiz Qudratullah Sahib de missionaris die de leiding had in Nederland.

Op 12 februari 1955 begon het graven met het stille gebed (dua) onder leiding van Sir. Chaudhry Mohammad Zafarullah Khan Sahib ^{ra}, die Sahabi was van Hazrat Masih-e-Maud ^{as} en destijds ook de president van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.



Sir. Ch. Mohammad Zafarullah Khan Sahib ^{ra} (in alle drie de afbeeldingen)

Eerste graaf-ceremonie van de Mubarak Moskee op 12 februari 1955

Leidt het stille gebed na graaf-ceremonie van de Mubarak Moskee op 12 februari 1955

Leidt de eerste steen legging ceremonie van de Mubarak Moskee op 20 mei 1955

Sir. Chaudhry Mohammad Zafarullah Khan Sahib ^{ra} leidde op 20 mei 1955 ook de ceremonie voor de legging van de eerste steen. Hazrat Musleh Maud ^{ra} was op dat moment in Zwitserland voor zijn medische behandeling. Later, in juni 1955, kwam Hazur ^{ra} naar Nederland en verbleef een paar dagen in Den Haag. Hij bezocht ook de locatie van de Mubarak Moskee en leidde het gebed in de hal. De moskee bevond zich op dat moment in de bouwfase. De Nederlandse Djamaat organiseerde een programma op 29 juni 1955 en Hazur ^{ra} uitte oprechtheid van Ladjna Ima'illah in het programma en zei:

“Deze moskee wordt gebouwd met de donaties van Ahmadi vrouwen uit Pakistan. Misschien is dit de reden dat Allah veel vrouwen in Nederland heeft gezegend om de Islam te aanvaarden, en ze zijn allemaal heel oprecht”.

Het was een diepe droefheid dat Hazrat Musleh Maud ^{ra} ondanks zijn wensen, de moskee niet kon inhuldigen. Sir Chaudhry Mohammad Zafarullah Khan Sahib ^{ra} leidde de inauguratie ceremonie op 9 december 1955, met de aanwijzingen van Hazur ^{ra}.

Hazrat Sayida Ume Nasir Sahiba ^{ra} was de Sadr van Ladjna Ima'illah tijdens de voltooiing van de Mubarak Moskee in 1955. Op dat moment was er geen Ladjna organisatie in Nederland. (Het werd later gestart in 1969 en Masooda Begum Akmal Sahiba werd de eerste Sadr Ladjna van Nederland).

De Mubarak Moskee was de eerste moskee van Nederland en de tweede moskee van Europa, na de Fazal moskee, die ook gebouwd was met de donaties van Ladjna Ima'illah.

De oorspronkelijke schatting om de Mubarak moskee te bouwen was honderdduizend roepies, die werd verhoogd tot honderdvijftienduizend roepies. Daarna werd de begroting nog een paar keer bijgesteld naar boven. Tot december 1959 had Ladjna Ima'illah een totaalbedrag van honderddrieënveertigduizend zeshonderdvierenzestig roepies (143.664) betaald. Zo had Ladjna van 1950 tot 1959 geld ingezameld en meer dan het beloofde bedrag betaald. Sommige Ladjna hadden zelfs na deze periode nog meer donaties gedaan aan het moskeefonds.

Belangrijke bezoeken:

Vier van onze geliefde Khalifatul Masih hebben de Mubarak Moskee bezocht, Alhamdulillah!

1. Hazrat Musleh Maud ^{ra}, Khalifatul Masih II bezocht de locatie van de Mubarak Moskee in juni 1955, samen met Hazrat Maryum Sadiqa Sahiba ^{ra}.



*Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad ^{ra}, Khalifatul Masih II
verlaat de Mubarak Moskee in juni 1955*

2. Hazrat Mirza Nasir Ahmad ^{rh}, Khalifatul Masih III had Nederland een aantal keren bezocht. De eerste keer bezocht en verbleef Hazur ^{rh} in de Mubarak Moskee van 14 juli tot 16 juli 1967.



*Hazrat Mirza Nasir Ahmad ^{rh}, Khalifatul Masih III
binnen in de Mubarak Moskee*

3. Hazrat Mirza Tahir Ahmad ^{rh}, Khalifatul Masih IV bezocht Nederland heel vaak en heeft meerdere malen een vrijdagpreek gegeven vanuit de Mubarak Moskee. Hij legde op 28 mei 1996 de eerste steen voor de renovatie en uitbreiding van de Mubarak Moskee.



*Hazrat Mirza Tahir Ahmad ^{rh}
Khalifatul Masih IV
zit in de
Mubarak Moskee*

*Hazrat Mirza Tahir Ahmad ^{rh}
Khalifatul Masih IV
staat in de Mubarak Moskee
in 1982*

*Hazrat Mirza Tahir Ahmad ^{rh}, Khalifatul Masih IV
leidt de stille gebed na de eerste steen legging
ceremonie voor de renovatie en uitbreiding van de
Mubarak Moskee op 28 Mei 1996*

4. Hazrat Mirza Masroor Ahmad ^{aba}, Khalifatul Masih V heeft de Mubarak Moskee vele malen bezocht. Laatst kwam Hazur ^{aba} op 6 oktober 2015 naar de moskee en hield ook een toespraak in de Tweede Kamer in Den Haag.



*Hazrat Mirza Masroor Ahmad ^{aba}, Khalifatul Masih V
staat de pers te woord in de Mubarak Moskee
op 6 oktober 2015*

*Hazrat Mirza Masroor Ahmad ^{aba}, Khalifatul Masih V
leidt de Zohr & Asr gebed in de Mubarak Moskee
op 6 oktober 2015*

5. Koningin Beatrix van Nederland bracht een bezoek aan de Mubarak Moskee op 2 juni 2006, voor de viering van het 50-jarig jubileum van de Mubarak Moskee.



*Paar foto's van de Mubarak Moskee tijdens de bezoek van
Koningin Beatrix op 2 juni 2006*

(Artikel Vertaald door: Naila Hafeez)