
13 kwaliteiten van de rechtvaardige dienaren van Allah

SHOBA TARBIYAT

LADJNA IMA'ILLAH NEDERLAND



Wat is het doel van de schepping van de mens?

Als we kijken naar het verschil tussen dieren en mens, zien we dat de dieren bepaalde functies hebben. Bijvoorbeeld de functie van een waakhond is dat hij moet waken en van een bij dat het honing moet maken. Zij streven naar niets anders dan de functies die hen zijn opgelegd. Met andere woorden hoe God hen heeft geschapen. Maar als we kijken naar de functies van een mens en een onderzoek doen naar wat het hoogste streefdoel is van de mens, dan concluderen wij dat hij zoekt naar God.

Wat is het doel van de schepping van de mens? Het doel is om God te aanbidden. Dat betekent dat God in ons het vermogen heeft gelegd om Hem te zoeken. Daarnaast is het ook zo dat de mens het enige wezen is die een eigen wil heeft. Een dier doet alleen maar hetgeen waarvoor het is geschapen, maar Allah heeft de mens een vrije wil gegeven, iets wat zelfs de engelen niet hebben. Wij zijn dus het enige wezen dat uit vrije wil naar God zoekt.

Wat is het doel van de schepping van de mens?

Wij zijn altijd opzoek naar iets, zelfs mensen die niet in God geloven, zijn opzoek naar iets om hun verlangen te bevredigen. En dat is ook de reden waarom wij soms onrust voelen. Vooral de mensen die niet in God geloven en niet naar God zoeken, proberen die leegte te vullen met dingen die in hun handbereik zijn, zoals fysiek genot, of materialistische dingen.

Maar de Beloofde Messias^{as} zegt dat het grootste vermogen van de mens is om de nabijheid van God te bereiken, en alleen op die manier zal hij rust vinden.

Hoe kunnen we de nabijheid van God bereiken?

Ik zal deze vraag beantwoorden om door de 13 kwaliteiten van de rechtvaardige dienaren van Allah voor te leggen, aan de hand van de preek gegeven door Khalifatul Masih V^{aba}.

1. Zachtmoedig op aarde wandelen

وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

25:64 En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen

Hiermee worden mensen bedoeld die al hun beslissingen nemen met gematigdheid. zij zullen geen ongepaste woede tonen, zijn niet onnodig hard en ook niet arrogant. Maar dit betekent ook weer niet dat men overmatig flexibel moet zijn, en nooit boos mag worden, of dat men overmatig verlegen moet zijn, en dat men gewoon tevreden is over zichzelf en eigen handelingen. Het betekent dat men gepaste emoties moet tonen. Bijvoorbeeld wanneer iemand in uw omgeving de Heilige Profeet^{vz^{mh}} beledigd of de islam vernederd, is het niet de bedoeling dat u kwaad gaat worden en terug gaat schelden, maar het betekent ook niet dat als iemand u op uw wang slaat, dat u uw andere wang aanbiedt. U moet op dat moment op een gepaste wijze de Heilige Profeet^{vz^{mh}} verdedigen, met goede argumentatie en zelfbeheersing.

2. Wanneer de onwetenden je aanspreken, zeg dan: 'Vrede!'

وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

25:64 en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: "Vrede"

Dit is het vervolg van het vers van punt 1. De nadruk ligt hier op “vrede”, dus het vermijden van conflicten. Om verder te gaan op het vorig voorbeeld. Als iemand u onnodig lastig valt, of tegenwoordig hebben wij ook internet trolls, die onnodig de profeet blijven vernederen en waartegen geen argument helpt, en die geen dialoog willen voeren, dan heeft het geen nut om daar op in te gaan, en zegt u nadat u eerst op een zachte manier hebt geadviseerd “vrede” en beëindigt het gesprek.

Het is een mooie voorbeeld van anger management. De Koran zet aan om woede en emoties te beheersen. Het is ook een moment van zelfreflectie. Bedenk bij u zelf, wat maakt u kwaad?

2. Wanneer de onwetenden je aanspreken, zeg dan: 'Vrede!'

In dit vers is ook een teken voor ons en ook een voorspelling dat in de tijd van de Helige Profeet^{vz^{mh}} was uitgekomen, namelijk toen hij Mekka had heroverd, ging hij vreedzaam binnen. Hij heeft geen wraak genomen en uit arrogantie gehandeld, hij heeft rekening gehouden met de emoties van de mensen. En dat geldt ook voor zijn khulafa, wanneer zij gebieden veroverden hielden zij rekening met de gevoelens van de inwoners. En dit is ook voor ons een teken, dat wanneer wij InshaaAllah zullen zegevieren, dat wij altijd onze emoties moeten beheersen, en niet uit wrok mogen handelen en ook geen arrogantie mogen tonen.

2. Wanneer de onwetenden je aanspreken, zeg dan: 'Vrede!'

Ook mogen de Ahmadi's niet tegen de wet handelen. Wij mogen echter wel binnen de wet blijvend wegen zoeken om rechtvaardigheid te verkrijgen.

Huzur^{aba} adviseert ahmadis ook om rechtvaardig te worden, en alleen zo zullen we deel uitmaken van Allah's genoeg.

Maar dit kan ook kleinschalig bekeken worden, hoe handelt u als iemand u vernederd? Raakt dat uw ego? Wordt uw ego hierdoor aangewakkerd? En gaat u in verdedigingmodus en gaat u de andere aanvallen? Of zegt u, hier ga ik niet op in, want dit schaadt mij niet, en zoekt u alleen toevlucht tot Allah?

3. Breng de nacht door terwijl u neerknielt voor uw Heer

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

25:65 En zij, die de nacht doorbrengen zich voor hun Heer ter aarde werpende en voor Hem staande.

Het gebed, dat is de manier om de ego kwijt te raken. Dat is het moment dat men neerwerpt voor Allah, een macht die veel groter is dan ons. De Beloofde Messias^{as} zegt dat wanneer wij bidden, wij ons moeten voorstellen dat wij voor God staan en dat wij MET hem praten. en als u dit zich voorstelt dan zakt de ego weg. Om een realistisch beeld te schetsen, stelt u voor dat u voor Huzur^{aba} bevindt, hoe handelt u dan? Wordt u dan ook niet nederig? Bent u ook niet een beetje bang dat u iets verkeerd gaat doen waardoor u misschien een opmerking krijgt van Huzur^{aba}? En stel dit nu voor bij Allah, hij is de Allemachtige, hoe voelt u zich wanneer u voor HEM staat? Wat denkt u bij uzelf wat beter kan? En dit kunt u dus bereiken door consequent te zijn in het gebed. Huzur^{aba} zegt dat we naast de verplichte gebeden ook tahajjud en nawafil zouden moeten bidden en tahajjud staat gelijk aan het verpletteren van de ego. Degene die in de nacht opstaat om te bidden tot Allah, en zijn nachtrust achter laat, weet hoe het voelt. In de diepte van de nacht bidden tot Allah is een heel ander gevoel, dan overdag bidden tussen de drukte door.

4. Bid dat het hellevuur u niet zal raken

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

25:66 Terwijl zij zeggen: "Onze Heer, wend de straf der hel van ons af want de straf daarvan is een voortdurende kwelling."

Er zijn twee soorten van hel. Een in het hiernamaals en een in de wereld. Hoe zorgen wij ervoor dat we worden gered van het hellevuur? Tawba en istaghfaar zijn heel belangrijk hierin.

5. Wees niet extravagant (buitensporig, overdreven)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا

25:68 En zij, die, als zij iets besteden, noch spilzuchtig (noch vrekkig zijn, maar evenwichtig blijven tussen beide in.)

Een gelegenheid waarop mensen veel geld verspillen zijn huwelijken, door onnodig veel feesten te houden, onnodig veel eten, extravagante dingen op het huwelijk, en op sociale media zien we ook allerlei nieuwe dingen die op het huwelijk gedaan kunnen doen. De Heilige Profeet^{vz^{mh}} zegt ook dat de mooiste huwelijk is hetgeen dat het simpelste is. Waarom willen wij dan zulke grote onnodige huwlijksfeesten?

Huzur^{aba} zegt dat het ook simpel kan. Men kan inderdaad ook plezier hebben aan weinig. Helaas zijn er mensen die roddelen over degene die simpele feesten geven.

Hij zegt verder ook dat het beter is om dat geld te besteden aan hen die het nodig hebben en aalmoezen te geven, of aan hen die niet kunnen trouwen door gebrek aan geld.

6. Wees niet gierig

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا

25:68 En zij, die, als zij iets besteden, noch spilzuchtig (noch vrekking zijn, maar evenwichtig blijven tussen beide in.)

Maar aan de andere kant geldt het ook dat men niet gierig moet zijn.

Er is ook een middenweg en dat is de weg van de rechtvaardigen. Zij zoeken een evenwicht.

Het is niet de bedoeling dat men zelfs niet gaat uitgeven aan noodzakelijke dingen of aan de geliefden en heel gierig al het geld gaat sparen. Dat men ook geen fondsen betaald, terwijl men wel de middelen heeft.

Huzur^{aba} zegt dat Allah zulke mensen zeker niet lief heeft, en zulke mensen zullen niet de nabijheid van Allah bereiken.

Het is dus de bedoeling dat men geld spendeerd wanneer het nodig is, en bespaart aan onnodige dingen. Zelfs in de tijd van de Profeet^{vzmh} en de Beloofde Messias^{as} waren er metgezellen die het heel goed hadden en rijk waren, en mooie kleren droegen. Dat is niet verboden.

7. Mijd afgoderij

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

25:69 En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen.

Afgoderij is de zwaarste van alle zonden in de ogen van Allah de Almachtige. Allah de Almachtige stelt dat alle zonden kunnen worden vergeven, maar afgoderij kan niet worden vergeven. Allah's rechtvaardige dienaren onthouden zich niet alleen van expliciete afgoderij waarin fysieke beelden worden aanbeden, maar ze vermijden ook geborgen afgoderij. Hun aanbidding en de andere taken die ze verrichten zijn in overeenstemming met de geboden van Allah, en ze houden er zeer zorgvuldig rekening mee dat geen enkele handeling van hen enige vorm van verborgen afgoderij omvat.

8. Pleeg geen moord

لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

25:69 Noch iemand doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht.

In de tijd van de Heilige Profeet^{vz^{mh}}, zijn Khulafa Rashidin en latere moslims werden oorlogen gevoerd. Terwijl ze de standaard van taqwa (vroomheid) handhaafden, voerden zij oorlog vanwege overtredingen en om de vervolging te stoppen van vijanden van de islam. Ze hielden zich aan de leerstelling van de Heilige Profeet^{vz^{mh}} en zijn Khulafa dat geen enkel kind, vrouw, religieuze leider, priester, asceet, enz. die niet bij de oorlog betrokken was, mag worden gedood. Daarentegen zien we dat in de tweede Wereldoorlog honderdduizenden onschuldige burgers zijn vermoord.

Zelfs vandaag, onder het mom van het vestigen van vrede, worden onschuldige levens gedood. Dit is de toestand van die mensen die beschuldigingen tegen de islam uiten. bloedvergieten in naam van de Islam en religie is niet toegestaan. Allah de Almachtige heeft bepaald dat zulke mensen niet als Zijn ware dienaren kunnen worden beschouwd.

9. Pleeg geen overspel of ontucht

لَا يَزْنُونَ

25:69 Noch overspel plegen.

Dit omvat zowel overspel plegen in praktische zin als plezier beleven aan immoreel programma's en scènes. Tegenwoordig zijn het internet en sommige programma's die op televisie worden afgespeeld zodanig dat ze mentaal en visueel overspel veroorzaken. Daarom moeten Ahmadi's zich vooral van deze dingen onthouden.

10. Lieg niet en leg geen valse getuigenis af

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

25:73 En zij, die niet leugenachtig getuigen

Oneerlijkheid speelt een enorme rol bij de vernietiging en ondergang van volkeren. Allah's rechtvaardige dienaren en Zijn goddelijk geleide Jama'at dient te streven naar vooruitgang, want Allah de Almachtige heeft hen de succes beloofd die ze dienen na te streven. Als ze oneerlijk worden, dan blijven ze niet langer de speciale dienaren van Allah, aan wie Allah Zijn Genade schenkt en aan wie Allah heeft beloofd Zijn Genade te blijven schenken. Daarom moeten Ahmadi's volledige eerlijkheid betrachten bij het afleggen van getuigenissen en bij het presenteren van hun zaak of verhaal, bijvoorbeeld in familie- en huwelijksaangelegenheden.

10. Lieg niet en leg geen valse getuigenis af

Ten tijde van Nikah (moslim-religieuze ceremonie waarbij het huwelijk wettelijk wordt voltrokken voor een imam), verenigen de partijen zich onder de eed dat ze zich zullen houden aan Qawl-e-Sadeed (het juiste, duidelijke woord). Ze zullen zo waarheidsgetrouw spreken dat er geen argwaan of twijfel in hun woorden blijft waarin andere interpretaties of betekenissen kunnen worden genomen. Hun woorden zijn eenvoudig en duidelijk. Echter, [we vinden dat] de bruidegom en de bruid oneerlijk tegen elkaar zijn, en dat hun schoonouders elkaar bedriegen, waardoor ze scheuren in relaties veroorzaakten en deze uiteindelijk beëindigen. Gezinnen worden alleen maar uit elkaar gerukt vanwege persoonlijke ego's en verlangens. Als deze echtparen kinderen krijgen, wordt ook dit nageslacht vernietigd. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat een gelovige een enorme haat koestert voor elke vorm van oneerlijkheid om tot de rechtvaardige dienaren van Allah te worden gerekend, om Allah Zijn rechten te geven en om Zijn schepping hun rechten te geven.

11. Val niet ten prooi aan wereldse verlangens

وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

25:73 En als zij iets ijdelts voorbijgaan, er edelmoedig aan voorbijgaan.

Rechtvaardige dienaren van Allah worden niet overweldigd door hun wereldse verlangens en worden niet het slachtoffer van de ijdelheden van deze wereld. De ijdelheden van deze wereld zijn, de internet- en televisiezenders die onnatuurlijke programma's uitzenden. Jonge mannen en vrouwen vrij met elkaar omgaan op hogescholen, scholen en in groepen. Ze gaan naar clubs en dansen samen. Ze maken sociale programma's met elkaar en maken plannen om samen naar concerten te gaan. Dit alles is ijdelheid voor de gelovige. We beloven plechtig om Bai'at te doen op de hand van de Beloofde Messias^{as} en om de dienaren van Allah te worden, maar ondanks dit verdrinken we onszelf in zulke ijdelheden die onze morele toestand zeker verslechteren. Dus een ware Ahmadi moet zich van deze dingen onthouden.

12. Reciteer de Heilige Koran en handel naar de leringen ervan

وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

25:74 En zij, die, wanneer zij door tekenen van hun Heer gewaarschuwd worden, daarbij niet doof en blind nedervallen.

Wanneer de verzen worden gereciteerd die Allah de Almachtige heeft geopenbaard, worden rechtvaardigen dienaren van Allah niet blind en doof. Zij openen hun oren en ze luisteren aandachtig. Ze streven ernaar om te handelen naar de leer die de Heilige Koran heeft gebracht. Ze proberen hun spiritualiteit te versterken. Kortom, om de rechtvaardige dienaren van Allah te worden, is het noodzakelijk om elke vorm van vrome leiding te vervullen. Geef geen belang aan wie u leiding geeft. Geef voorkeur aan het feit dat je dient te handelen naar Allah de Almachtige en de wijsheid van de Heilige Profeet^{vz^{mh}}. Anders die het weigeren om naar de wijsheid te handelen ervoor zorgen dat die struikelt en afdwaalt van het juiste pad. Niet alleen zal zo'n persoon verwijderd worden van degenen die tot Allah's dienaren behoren, maar zo'n persoon zal ook onvermijdelijk ver verwijderd raken van de Jama'at.

13. Bid dat uw echtgenoten en kinderen een rust voor het oog worden

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

25:75 En zij die zeggen:” Onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot troost der ogen, en maak ons tot voorbeeld voor de godvruchtigen.”

Dit is een uiterst belangrijk recept om het succes van toekomstige generaties te behouden. Waar er duidelijke plannen en inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat onze kinderen zowel werelds als geestelijk succes bereiken, moeten er ook gebeden zijn. Het is onvermijdelijk dat Allah de Almachtige uitstekende vruchten afwerpt voor iemands inspanningen. Als u voorstelt dat ze hun kinderen goed opvoeden, wat te danken is aan hun eigen inspanningen, dan is deze gedachte helemaal verkeerd. Zulke mensen die naar de wereld neigen en zien dat hun kinderen succes boeken, moeten weten dat dit zeker te danken is aan de Rahmaniyyat (genade) van Allah de Almachtige. Het is echter onvermijdelijk dat zulke mensen alleen werelds succes zien. Ze kunnen niet behoren tot de rechtvaardige dienaren van Allah want Allah de Almachtige zal hen niet de eer geven om de leiders van de gelovigen te worden. Omdat hun aandacht niet is gericht op het versterken van hun Taqwa (vroomheid).

13. Bid dat uw echtgenoten en kinderen een rust voor het oog worden

Maar degenen die bidden dat hun kinderen in hun goedheid of rechtvaardigheid toenemen, bidden niet alleen voor het wereldse succes van hun kinderen, ze bidden ook voor het geestelijke succes van hun kinderen. Zo iemand die bidt voor de spiritualiteit van zijn kind zal er zelf ook naar streven om zijn eigen spiritualiteit te verbeteren en zal de zegeningen van Allah bereiken.

Bij het uitleggen van deze 13 kwaliteiten heeft Zijne Heiligheid Mirza Masroor Ahmad^{aba} de praktische stappen duidelijk gemaakt die nodig zijn om de edelsteen die Allah de Almachtige is, te ontdekken en te bereiken. Deze stappen zullen alle zoekers helpen de vermogens te ontwikkelen om God in deze wereld te zien.

Zoals de Beloofde Messias^{as} schrijft:

'Wanneer een persoon in deze mate wordt overweldigd door zijn liefde voor God, worden al zijn hartstochten verbrand door het vuur van liefde en vindt er een grote revolutie plaats in zijn natuur. Hem wordt een hart geschonken dat hij voorheen niet bezat, hij krijgt ogen die hij eerder niet had, en wordt zo diep overspoeld door zekerheid dat hij God in deze wereld begint te zien. (Chasma-e-Ma'rifat, Ruhani Khaza'in, vol.23, pg. 47-48)

(Bron: Vrijdagspreek 25/09/2009 door Hazrat Khalifatul Masih V^{aba})