



Het belang van het systeem van Wasiyyat en waarom wij moeten deelnemen hieraan

Nationale Online Wasiyyat Seminar gehouden door Ladjna Ima'illah Nederland op 28 februari 2021

In de Heilige Koran, Soerah Al Monaafiqoen, hoofdstuk 6, vers 10 t/m vers 12 staat vermeld:

O, gij die gelooft, laat uw rijkdommen en uw kinderen u niet afleiden van de gedachtenis aan Allah. En wie dat doet behoort tot de verliezers.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٠﴾

En besteedt uit datgene waarvan Wij u voorzien hebben voordat de dood één uwer overvalt en deze zegt: "Mijn Heer! Waarom hebt Gij mij niet voor een wijle uitstel verleend, opdat ik aalmoezen zou kunnen geven en tot de rechtvaardigen behoren?"

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّفَاصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿١١﴾

En Allah geeft niemand uitstel wanneer zijn tijd is gekomen; en Allah is volkomen op de hoogte van hetgeen gij doet.

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

Inleiding

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

1. Het belang van het systeem van Wasiyyat in de Ahmadiyya moslim gemeenschap
2. Welke adviezen zijn aan ons gegeven over het deelnemen aan het systeem van Wasiyyat?



Het belang van het systeem van Wasiyyat in de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Wat houdt het systeem van Wasiyyat in?

Volgens het Arabische woordenboek heeft het woord ‘Wasiyyat’ verschillende betekenissen. De meest gebruikelijke zijn: een gebod, een voorschrift, volmacht, bevel, eis, laatste wens of testament. De term Nizam-e-Wasiyyat, oftewel het systeem van Wasiyyat in het Nederlands, betekent in de Ahmadiyya Moslim Djama’at; een speciaal systeem van toewijding voor de individuele, spirituele vooruitgang in combinatie met financiële opoffering. (*Nizam-e-Wasiyyat: Its Requirement and Our Response*, Dr. Khaled Ahmad Ata; published in: *Khilafat centenary souvenir 1908-2008*)

Het belang van Wasiyyat

Het boekje Al-Wasiyyat, in het Nederlands genaamd ‘Het Testament’ werd in 1905 geschreven door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^{as}, de Beloofde Messias en Mahdi. De reden voor het schrijven hiervan vertelt hij als volgt: Omdat God, de Almachtige mij met herhaaldelijke openbaringen heeft ingelicht, dat het tijdstip van mijn overlijden nabij is, en omdat deze openbaringen zo sterk waren dat ze mij tot in het hart van mijn wezen raakten – en mijn hart voor dit leven hebben verkild – achtte ik het gepast om enkele woorden te schrijven als advies aan mijn vrienden en andere personen, die voordeel willen behalen uit mijn woorden. (*Het Testament*, pagina 1)



Als wij voordeel willen behalen uit de woorden van de Beloofde Messias^{as} dienen wij zijn advies gegeven in dit boekje van harte te nemen en te volgen. In het boekje Al-Wasiyyat geeft de Beloofde Messias^{as} de blijde aankondiging van de tweede manifestatie van Gods genade in de vorm van Khilafat en verklaart in detail de oprichting van een groot plan voor het opstellen van een testamentaire beschikking (Het systeem van Wasiyyat) voor de zaak van de Islam en de oprichting van een begraafplaats genaamd Bahishti Maqbara.

Taqwa (Godvrezendheid) is een boom die in het hart moet worden geplant

De Beloofde Messias^{as} zegt: God richtte zich tot mij en zei dat Taqwa (Godvrezendheid) een boom is die in het hart moet worden geplant. Het echte water dat Taqwa (Godvrezendheid) voedt irrigeert de hele tuin. Taqwa (Godvrezendheid) is een wortel, zonder welke alles zinloos is, en als deze intact blijft, dan gaat niets verloren. Welk voordeel is er voor iemand die zich overgeeft aan de nutteloze activiteit van het met zijn tong beweren dat hij God zoekt, terwijl hij geen vaste verhouding heeft met zijn Heer? Zie, ik zeg u waarlijk en oprecht dat hij geruïneerd is wiens geloof ook maar door een spoor van het wereldse wordt aangetast. De hel is heel dicht bij die ziel van wie niet alle



intenties voor God zijn –terwijl sommige ervan voor God zijn en andere voor de wereld. (Het Testament, pagina 10)

De Beloofde Messias^{as} zegt: Laat de Grootheid van God in uw harten wortel schieten; en erken Zijn Eenheid niet alleen met uw tongen, maar ook met uw daden, zodat ook God werkelijk Zijn Genade en Vriendelijkheid aan u zal tonen. Weerhoudt u van boosaardigheid en behandel mensen met oprecht mededogen. Neem ieder pad van rechtvaardigheid aan, want wie weet uit welke van deze paden u aangenomen zult worden. (Het Testament, pagina 11)

Het systeem van Wasiyyat heeft een sterk verband met de instelling van Khilafat

Hazur^{aba} heeft gezegd: Zoek daarom manieren om God te behagen, en in deze tijd is één daarvan om deel te nemen aan het systeem van Wasiyyat. Dus haast u zich ernaar toe. Het systeem van Wasiyyat heeft een sterk verband met de instelling van Khilafat. In zijn boek Al-Wasiyyat heeft de Beloofde Messias^{as} over twee belangrijke zaken geschreven. Eén daarvan is dat na zijn overlijden de tweede manifestatie zal verschijnen, dat wil zeggen, de oprichting van de instelling van Khilafat dat tot het einde der tijden zal blijven bestaan. Zolang er mensen zijn die spirituele hervorming aangaan, zal het niveau van Taqwa (Godvrezendheid) in de Djama'at blijven groeien. En door middel van deze rechtvaardige mensen die opofferingen doen, zal de ware islamitische Khilafat voor altijd doorgaan, omdat God alleen aan de Djama'at van de rechtvaardigen, Khilafat heeft beloofd. Wij dienen dit geschenk te waarderen en ons hiermee te verbinden met volledige oprechtheid en toewijding. Moge Allah u allen in staat stellen gehoorzaam te zijn aan Khilafat en om deel te nemen aan het systeem van Wasiyyat, zodat u en uw nageslacht de Zegeningen van Allah blijven behalen en het paradijs van Zijn behagen zullen binnentreden. Moge Allah met u zijn. (Boodschap voor de maandelijkse Ansarullah Wasiyyat uitgave, 31-05-2005)





De doelstelling van Wasiyyat

Tijdens een online vergadering geeft Hazur^{aba} advies aan leden om deel te nemen aan het systeem van Wasiyyat en legt Hazur^{aba} uit wat de doelstelling van Wasiyyat is.

De volgende vraag werd gesteld: Hazur, er zijn mensen die, wanneer hen gevraagd wordt zich bij het systeem van Wasiyyat aan te sluiten, zeggen zij niet rechtschapen te zijn en er daarom geen deel van kunnen uitmaken. Geliefde Hazur, wat kunnen wij hieraan doen?



Hazur^{aba} heeft als volgt beantwoord: Het feit is, in het begin toen ik speciaal de aandacht van onze leden vestigde op Wasiyyat, sprak ik hier toen ook over en noemde ik in relatie tot die mensen die zeggen dat zij niet rechtschapen en vroom zijn, hoe kunnen zij daarom toetreden tot het systeem van Wasiyyat. En ook dat zij vinden dat zij niet voldoen aan de noodzakelijke vereisten van Wasiyyat. Dus, toen had ik gezegd en heb dat voortdurend gezegd in verschillende bijeenkomsten dat je eerst het boek Al-Wasiyyat moet lezen. Als een persoon Al- Wasiyyat leest, zal hij begrijpen wat de standaard van een Ahmadi moet zijn. Wanneer iemand dan toetreedt tot het systeem van Wasiyyat, zal hij proberen die standaard te bereiken. Als er wordt gezegd; 'Ik voldoe niet aan die en die standaard en daarom niet wil toetreden tot het systeem van Wasiyyat, dan zal zo'n persoon zijn hele leven nooit moeite doen in dit opzicht, noch zal hij ooit proberen om een goede, vrome en hoge standaard te bereiken. Daarom is dit een manier om dat te bereiken. En dit is wat de Beloofde Messias^{as} heeft verklaard dat wanneer iemand toetreedt tot het systeem van Wasiyyat, zal hij hier rekening mee houden. De Beloofde Messias^{as} heeft het verband gelegd tussen Wasiyyat en Khilafat. Wanneer iemand deelneemt aan Wasiyyat en streeft naar het uitvoeren van deugden en deze ook probeert over te nemen, dan stijgt hun niveau van spiritualiteit, evenals hun band van loyaliteit met Khilafat. Zo een persoon wordt dan een ware Ahmadi. Anders is dit slechts een belofte dat iemand voorrang zal geven aan zijn geloof boven wereldse bezigheden. En dat hij bereid zal zijn om zowel zichzelf als zijn kinderen op te offeren. Echter, als je niet bereid bent om zelfs maar een klein deel van je rijkdom op te offeren, waarvan de Beloofde Messias^{as} heeft gezegd dat het een methode is waarmee je kan toenemen in je gerechtigheid, hoe kan dat individu dan opstaan en de Ansarullah belofte reciteren en



verkondigen dat hij bereid is om dergelijke en dergelijke offers te maken. Daarom moet Ansarullah hun leden informeren, dat zij hun belofte alleen zullen vervullen wanneer zij ernaar streven om alle deugden uit te voeren. En de Beloofde Messias^{as} stelde de instelling van Wasiyyat in als een van de belangrijke middelen om deze deugden te bereiken, waardoor je niet alleen het niveau van je spiritualiteit verhoogt, maar ook financiële offers brengt. Bovendien versterkt dit je band van loyaliteit met khilafat. Als je het hen op deze manier uitlegt, zullen zij het begrijpen. Anders heeft de mens meestal tekortkomingen, en zal dus gewoon het excuus aanvoeren dat zij niet vroom of deugdzaam zijn of hoe zouden zij zoiets kunnen doen. Het is een feit dat de instelling van Wasiyyat juist voor dit doel is opgericht, zodat wanneer iemand zich aansluit bij deze gezegende regeling, Allah de Almachtige hem in staat zou stellen deugden te verrichten en toe te nemen in rechtvaardigheid. (IslamAhmadiyya Belgium; <https://www.youtube.com/watch?v=4YBJzm7Znxc>)

Ga niet op in de genoegens van de wereld, want ze halen u weg van God.

De Beloofde Messias^{as} schrijft in zijn boek 'Al-Wasiyyat' in het Nederlands 'Het Testament': Ga niet op in de genoegens van de wereld, want ze halen u weg van God. Kies voor een leven in soberheid ter wille van God. De pijn die God behaagt, is beter dan het plezier dat Hem boos maakt. En het verlies dat God behaagt, is beter dan de overwinning die uitnodigt tot de toorn van God. Verwerp de liefde die u dichter bij de toorn van God brengt. Als u bij Hem komt door uw harten te zuiveren, zal Hij u helpen, welk pad u ook bewandelt, en geen vijand zal ooit in staat zijn u kwaad te doen. U kunt nooit ofte nimmer het behagen van Allah winnen, tenzij u, naast het laten varen van uw wensen, het verlaten van uw genoegens, het opofferen van uw eer, het verloochen van uw rijkdom en het opzij zetten van uw leven, zulke ontberingen draagt op Zijn weg, die u de kwellingen van de dood doen ondergaan. Maar wanneer u zulke ontberingen ondergaat, zult u in de schoot van God zitten als een geliefd kind. En u zult tot erfgenaam worden gemaakt van de waarachtigen, die u voorafgingen. De deur van iedere zegening zal voor u geopend worden. (Het Testament, pagina 10)

Wanneer het systeem van Wasiyyat is ontwikkeld, zal het niet alleen voorzien in missiewerk. Maar zoals islam leert, zal het ook helpen in de afschaffing van nood en leed, door het voortbrengen van geschikte voorzieningen voor de behoefte van alle individuen.

Hazrat Khalifatul Masih II^{ra} geloofde zeer sterk dat het systeem van Al-Wasiyyat een tweevoudig doel had: het verspreiden van Islam en armoede van de aardbodem doen verdwijnen. Zijn visie over economische gelijkheid en sociale rechtvaardigheid weerlegde hij in zijn toespraak, dat in boekvorm is gepubliceerd, genaamd 'Nizam-e-Nau' in Urdu en in het Engels is vertaald als 'New world order of Islam'.



Hazrat Khalifatul Masih II^{ra} heeft gezegd: Wanneer het systeem van Wasiyyat is ontwikkeld, zal het niet alleen voorzien in missiewerk. Maar zoals islam leert, zal het ook helpen in de afschaffing van nood en leed, door het voortbrengen van geschikte voorzieningen voor de behoefte van alle individuen. Geen wees zal hoeven te bedelen, noch zal een weduwe voor hulp hoeven te vragen, noch zal een behoeftige angstig hoeven te zijn. Omdat het systeem van Wasiyyat, een moeder zal zijn voor haar kinderen, een vader zal zijn voor de jongeren en een bron van veiligheid voor vrouwen. Een broeder zal een andere broeder graag helpen en met liefde, zonder enige dwang. Noch zal hij onbeloond blijven, omdat hij de beste beloning van Allah zal ontvangen. Noch de rijken, Noch de armen zullen verliezers zijn. Geen enkel volk zal vechten tegen een ander, en de zegeningen hiervan zullen de wereld omvatten. (*New world order of Islam, pagina 130*)



Hazrat Khalifatul Masih II^{ra} zei: U allen dient uw testamenten te maken onder dit systeem, zodat de Nieuwe orde zo snel mogelijk zal komen. En de gezegende dag zal komen dat overal de vlag van islam en Ahmadiyyat zal wapperen. Degenen die al deelnemen aan Wasiyyat feliciteer ik en bid voor degenen die nog niet hebben deelgenomen, dat God hen hierin in staat stelt, zodat zij ook voor zichzelf de materiele als de spirituele zegeningen mogen verzamelen. (*New world order of Islam, pagina 141*)

De Beloofde Messias^{as} zei: Wat mij betreft, ik heb niet de intentie bezit te nemen van uw rijkdom.

De Beloofde Messias^{as} waarschuwt ons met het volgende: Zie, ik waarschuw u voor een dreigende kastijding van God! Haast u en vul uw [spirituele] voorraad aan die u zal dienen. Wat mij betreft, ik heb niet de intentie bezit te nemen van uw rijkdom. Veeleer zult u uw rijkdom aan de Anjuman (Het administratieve lichaam van de Djama'at) geven voor de verspreiding van het geloof en zult u worden beloond met een leven in de Hemel. Er zijn er velen die, uit liefde voor de wereld, mijn bevel zullen ontwijken maar spoedig van deze wereld zullen worden weggenomen en dan in het laatste uur zullen uitroepen: **Dit is hetgeen de Barmhartige heeft beloofd, en de boodschappers spraken de waarheid. (De Heilige Koran, Yasin 36:53) (Het Testament, pagina 46)**

Wasiyyat is zeker in elk aspect een bijzonder instituut.

Hazrat Khalifa-tul-Masih III^{rh} heeft gezegd: Door de Beloofde Messias^{as} heeft Allah het systeem van Wasiyyat gevestigd in de Ahmadiyya Moslim Djama'at. Wasiyyat is zeker in elk aspect een bijzonder instituut. Het doel van Wasiyyat is dat onder de leden van de Ahmadiyya Moslim Djama'at een groep zal zijn die de verplichtingen volgens de leerstellingen van islam, met toewijding en opoffering vervullen, en dat in tegenstelling tot anderen het duidelijk te zien is. Wasiyyat betekent niet alleen dat men 1/10 deel van



het eigendom opoffert, integendeel het is een systeem dat een mens optilt vanaf de diepte van de aarde en hem verheft naar de hoogten van de hemel. (vrijdagpreek, 30 april, 1982)

Wat wordt van de leden verwacht die Wasiyyat hebben en wat is het doel van deelname aan Wasiyyat?

Tijdens 'This week with Hazur' op MTA van 9 oktober 2020' werd verteld dat een online vergadering had plaatsgevonden met Hazur^{aba}. Daarin werd de volgende vraag over Wasiyyat gesteld: Wat zijn de verwachtingen over het systeem van Wasiyyat?



Hazur^{aba} gaf het antwoord hierop als volgt: Motiveer de leden om deel te nemen aan het systeem van Wasiyyat, het gaat niet om het verzamelen van chanda, geld of dat Djama'at eigendommen krijgt. Het systeem van Wasiyyat heeft als voornaamste doel dat het niveau in Taqwa (Godvrezendheid) van de leden in de Djama'at groeit.

Dat het bestaat uit mensen die toegewijd zijn aan Allah. Dat het bestaat uit mensen die de dagelijkse gebeden op de juiste wijze verrichten. Dat het bestaat uit mensen die de Heilige Koran reciteren en zich verdiepen in de uitleg ervan.

Hazrat Khalifatul Masih IIIth had aan de afdeling van Wasiyyat de taak gegeven om onderwijs te geven over de Heilige Koran hoe deze te reciteren. Daarnaast hadden zij de taak voor de opvoeding van gezinnen en van kinderen. De sfeer binnen de gezinnen dient goed te zijn, het niveau van een Moosi (Naam voor degene die deelneemt aan het systeem van Wasiyyat) in Taqwa dient van het hoogste niveau te zijn. Zijn thuissituatie, de opvoeding die hij geeft aan zijn kinderen dient de ideale te zijn. Hij dient waakzaam te zijn over zijn kinderen, de meisjes en de jongens. Het vervullen van de rechten van zijn echtgenote dient van een hoog niveau te zijn. Dit is het ware belang van Wasiyyat.

En uw financiële opoffering voor de verspreiding van de boodschap van islam en de religie, is een bijbehorende zaak waar Allah u voor zal zegenen en belonen. Met deze gedachte dient u samen met sec. Tarbiyyat de leden te onderwijzen en de leden die Moosi zijn persoonlijk te benaderen en te informeren over het ware belang van Wasiyyat. Mensen denken wanneer ze geld hebben gegeven, bedragen zoals 400, 10.000 of 20.000 Dollar, dat zij iets voortreffelijks hebben gedaan. Dit is niet voortreffelijk, want de Beloofde Messias^{as} had gezegd dat hij zich geen enkel zorgen maakt, waar het geld vandaan zal komen. Met de zegeningen van Allah zullen er inkomsten zijn, en dit zal



enorm zijn. Ik maak mij juist zorgen of u in het niveau van Taqwa (Godvrezendheid) standvastig zult blijven of niet. Dit één van de grote taken voor de afdeling Wasiyyat. (MTA News; <https://www.youtube.com/watch?v=zJn8PQbXd3o>)

Verheug u erop dat het gebied om Gods nabijheid te bereiken leeg is.

De Beloofde Messias^{as} heeft gezegd: Verheug u erop dat het gebied om Gods nabijheid te bereiken leeg is. Iedere natie bezit liefde voor de wereld, en aan datgene wat God behaagt, schenkt de wereld geen aandacht. Nu is het tijd voor degenen die met al hun kracht door deze deur willen binnengaan, dat zij hun moed tonen en de fel begeerde prijs van God behalen. (Het Testament, p. 12)

Welke adviezen geeft de Kalief aan ons over het deelnemen aan het systeem van Wasiyyat?

Wanneer wordt geadviseerd Wasiyyat te doen?

Tijdens de Waqfe Nau class in Canada in 2015 stelde een jongeman de volgende vraag aan Hazur^{aba}: Op welke leeftijd kunnen wij deelnemen aan Wasiyyat en waarom is het belangrijk?



Antwoord van Hazur^{aba} hierop was als volgt: Op een leeftijd van 15, 16 jaar, wanneer je bewust bent, kun je deelnemen aan Wasiyyat. Daarna op een leeftijd van 18 jaar, wanneer je de leeftijd van volwassenheid bereikt, laat je deze hernieuwen. Het is belangrijk omdat God aan de Beloofde Messias^{as} liet zien, dat er een plaats is, waar graven zijn, en dat er een zilveren graf is, en er schitterende plaatsen zijn waar rechtvaardige mensen zijn begraven. De Beloofde Messias^{as} zei dat dit is om de islam te dienen door 1/10 van de inkomsten, eigendom te geven. Een Ahmadi geeft 1/16 van zijn inkomsten aan Chanda, degene die Wasiyyat heeft, streeft naar een hoger niveau en geeft 1/10 deel. Dus als een persoon voor de publicatie van de Koran, voor Tabligh, voor het bouwen van ziekenhuizen voor de medemensen, om dienstbaar te zijn voor anderen, meer geld geeft, dan doet hij iets goeds, toch of niet? Dan wordt hij belangrijk, toch of niet?

Hierop antwoordde de jongeman: Ja

Hazur^{aba} zei toen: Dit is dus het belang hiervan, en daarom is het belangrijk. Een persoon die Wasiyyat heeft zegt, dat hij meer zal opofferen van zijn geld dat een gewone Ahmadi. En daardoor zal deze persoon op een andere plaats worden begraven, zodat te zien is, dat deze persoon meer heeft opgeofferd dan anderen. En wanneer je 15 jaar wordt,



moet je het boekje Al-Wasiyyat lezen, daarin is uitgebreid verteld over het systeem van Wasiyyat. (Waqf Nau Canada; <https://www.youtube.com/watch?v=Q1BMnNucmCM>)

Hopelijk zullen Ahmadi jongeren, zowel vrouwen zich er volledig naar streven.

Hazur^{aba} vertelde dat de Beloofde Messias^{as} heeft gezegd dat zulke mensen moeten deelnemen, die nadenken over een goed eind en oprechte aanbidders zijn.

Verder zei Hazur^{aba}: Zoals eerder gezegd, dienen daarom Khuddam-ul-Ahmadiyya, Ansarullah saff-e-Doum (de Ansarullah onder de leeftijd van 55 jaar) en Ladjna Ima'illah ijverig deel te nemen. Omdat Wasiyyat op een leeftijd van 70 of 75, wanneer men zich begeeft aan de rand van het graf, niets anders is dan het overgebleven opofferen.

Hopelijk zullen Ahmadi jongeren, zowel vrouwen zich er volledig naar streven. En ik spoor vooral de vrouwen aan om te proberen hun echtgenoten en kinderen deel te laten nemen aan dit revolutionaire plan. (Afsluitende toespraak gehouden door Hazrat Khalifatul Masih V^{aba} op 1 augustus 2004, Jalsa salana Engeland. Gepubliceerd in Alfazl International Weekly, London, Vol. 11, Issue 50, December 10, 2004).

Advies aan leden die geen Wasiyyat hebben

In 2004, tijdens de afsluitende toespraak op de Jalsa salana van Engeland heeft Hazur^{aba} gezegd: 'Het is mijn wens dat tot het jaar 2008, wanneer het systeem van Khilafat-e-Ahmadiyya 100 jaar bestaat, tenminste 50% van alle Ahmadi's met een inkomen, de chanda betalende leden in elk land en in elke Djama'at deelneemt aan dit grootse systeem van Wasiyyat (testament) gevestigd door de Beloofde Messias^{as}.

(Afsluitende toespraak gehouden door Hazrat Khalifatul Masih V^{aba} op 1 augustus 2004, Jalsa salana Engeland. Gepubliceerd in Alfazl International Weekly, London, Vol. 11, Issue 50, December 10, 2004)

Advies aan functiehouders die geen Wasiyyat hebben

Hazur^{aba} heeft gezegd: Het eerste punt dat ik wens te benadrukken is dat alle functiehouders een onderdeel worden van het systeem van Wasiyyat. Beginnende bij de nationale amila tot aan de lokale amila. Alleen dan zullen zij in staat zijn om andere leden van de Djama'at aan te sporen. (Jaarlijkse Idjtema van Majlis Ansarullah Engeland, 26 september 2004)

Hazur^{aba} heeft het volgende advies gegeven: U dient te beginnen met uw eigen Majlis Amila. Als de functiehouders geen Moosi worden, hoe kunnen zij anderen aansporen om een onderdeel te worden. (Vergadering met Nationale Madjlis Amila Khuddam-ul-Ahmadiyya Frankrijk, 29 december 2004)

Deelname aan systeem van Wasiyyat door alle functiehouders

Hazur^{aba} heeft gezegd: Als eerst en het voornaamst, is dat alle functiehouders naar zichzelf kijken. En de Amir Sahib moet er ook zeker van zijn dat 100% van de Djama'at functiehouders deel hebben genomen aan dit instituut van Wasiyyat, of dit nu nationale functiehouders zijn, functiehouders van de nationale hulporganisaties, lokale



functiehouders of functiehouders van lokale hulporganisaties. (*Alfazi International 5-11 Mei 2006*)

Hazur^{aba} heeft gezegd: Vestig de aandacht van uw Amila op deelname aan het systeem van Wasiyyat en herinner hen hieraan. Maar u dient hen niet te dwingen om deel te nemen. Als iemand zegt dat zij niet kunnen deelnemen aan het systeem van Wasiyyat omdat zij niet in staat zijn de voorwaarden van Wasiyyat te vervullen, dan dient u hen te vragen of zij de 10 voorwaarden van Bai'at vervullen. En als zij dat niet doen, dat zij dan zelfs geen Ahmadi kunnen zijn. Het doel is om deze voorwaarden te doen opleven en dat men er constant naar streeft. (*Vergadering met Nationale Amila Khuddam-ul-Ahmadiyya Nieuw Zeeland, 1 november 2013*)

Advies over het kiezen van iemand voor een functie die geen Wasiyyat heeft

Tijdens de vergadering van Hazur^{aba} met de nationale amila van Ladjna Ima'illah Duitsland heeft Hazur^{aba} gezegd: U zou degene met een functie moeten aansporen om deel te nemen aan het systeem van Wasiyyat. Het is volkomen juist dat zij niet gebonden zijn deel te nemen, maar ook u bent niet gebonden om hen te kiezen voor een officiële functie, alleen omdat zij afgestudeerd zijn. In plaats daarvan, zou u diegene moeten kiezen als functiehouders die handelen naar de religieuze leerstellingen en degene die na het afleggen van de eed van Bai'at deel hebben genomen aan het systeem van Wasiyyat, ook al zijn zij lager opgeleid. (*Vergadering met de nationale amila van Duitsland op 25 december 2006, gepubliceerd in Al Fazl Rabwah op 6 January 2007*)

Gebeden van de Beloofde Messias^{as}

Enkele gebeden van de Beloofde Messias^{as}:

En ik bid dat God het mag zegenen en dat Hij dit bepaalde stuk grond tot *Bahishti Maqbarah* mag maken, en het tot de rustplaats mag maken van zulke leden van de *Djama'at* die zuiver van hart zijn en die werkelijk aan het geloof voorrang hebben gegeven boven de wereld en die de liefde voor de wereld hebben afgezworen en zich hebben onderworpen aan God en in zichzelf een heilige verandering hebben teweeggebracht en, zoals de metgezellen van de Heilige Profeet^{sa}, een voorbeeld hebben gegeven van Getrouwheid en Waarheidslievendheid, *Amin*, O Heer van de werelden. (*Het Testament, pagina 24*)

Ik bid opnieuw: O Almachtige God van mij, maak dit stuk grond geschikt voor de graven van degenen van mijn *Djama'at* die zuiver van hart zijn en die werkelijk de Uwen zijn geworden en in wier daden geen wereldse verdorvenheid is, *Amin*. (*Het Testament, pagina 24*)

Weer, voor de derde keer bid ik: O mijn Machtige en Weldadige, Vergevende en Genadevolle God, schenk alleen een plaats voor graven aan hen die oprecht geloven in deze boodschapper van U en die geen spoor van hypocrisie of zelfzuchtige motieven en achterdocht in hun harten hebben, en die zoals geloof en gehoorzaamheid het waard



zijn te worden gevolgd en te worden nageleefd, deze volgen en deze naleven ter wille van Uw zaak; en in het binnenste van hun harten reeds hun levens hebben opgeofferd voor U en op Uw weg, en die Uw welbehagen genieten; en aan degenen van wie U weet dat zij volledig opgaan in Uw liefde; en aan degenen die met Uw Boodschapper een relatie van liefde en devotie hebben gebaseerd op loyaliteit, volledige respect en verlicht geloof, *Amin*, O Heer van de werelden. (*Het Testament, pagina 24-26*)

Ten slotte bid ik dat Allah iedere oprechte persoon in deze zaak mag helpen en dat Hij het vuur van geloof in hun harten mag ontsteken en dat zij allen hun dood tegemoet zullen gaan wanneer Allah verheugd over hen is. *Amin*.

Het is gepast dat iedereen van onze *Djama'at* die dit boekje ontvangt het bekendmaakt aan zijn vrienden en kennissen en het publiceert voor zover dit voor hem mogelijk is, en het bewaart voor zijn volgende generatie, en de tegenstanders hierover informeert op gepaste wijze, en hij moet ook geduldig de beledigingen verdragen van iedere lasteraar en zich bezig houden met gebed. (*Het Testament, pagina 32*)



Bahishti Maqbara Qadian

(<https://lightofislam.in/qadian/>)