

أَلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ

Alle goedheid ligt in de Koran

Naam: Asma Verhagen

Djamaat: Den Haag Centrum

Datum: 23-05-2024

De Heilige Koran, het heilige boek van de islam, wordt wereldwijd door moslims vereerd als het woord van God, geopenbaard aan de Heilige Profeet Mohammed<sup>vz<sup>mh</sup></sup>. In dit essay verdiepen we ons in hoe alle goedheid is vervat in de Heilige Koran, waarbij we de leringen en hun impact op individuen en samenlevingen belichten. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad<sup>as</sup>, die de voorspelde Beloofde Messias en hervormer van de Islam is, ontving de volgende openbaring van God:

الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ

wat betekent "alle goedheid is vervat in de Koran". De Beloofde Messias as schreef in zijn boek Kashti Nuh: 'Ik zeg u waarlijk dat iedereen die zelfs maar één van de 700 geboden van de Koran ontwijkt, voor zichzelf de deur naar verlossing sluit. De wegen van ware en volmaakte verlossing zijn door de Koran geopend en al het andere is een weerspiegeling ervan. Bestudeer daarom de Koran zorgvuldig en houd hem zeer dierbaar, met een liefde die je voor niets anders hebt. Zoals God tot mij heeft gezegd: 'Alle goedheid is vervat in de Koran.' Dit is geheel waar. Die mensen zijn te beklagen die iets anders verkieszen boven de Koran...' [Essence of Islam, Vol. I, pp. 400 – 401 Kashti Nuh, Ruhani Khaza'in, Vol. 19, pp. 26-27]

Overal om ons heen zien we regels om te volgen, zoals bijvoorbeeld een theorieboek met richtlijnen over hoe je goed moet rijden om geen chaos in het verkeer te veroorzaken. De Heilige Koran is een prachtige handleiding voor ons, compleet met richtlijnen en regels die, als we ze goed volgen, ons zullen leiden naar vrede met God, vrede in onszelf, vrede met medemensen en het paradijs in het hiernamaals. Zoals God zelf vermeldt in de Heilige Koran:

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

Het is niets dan een herinnering voor alle werelden (81:28). Het doel van de mens is om Allah te aanbidden en de mensheid te dienen, "haququllah en haququl ibad". De Koran bevat een volledige code van leringen en wetten die geschikt zijn om dit doel te bereiken.

Op individueel niveau leert de Koran ons "taqwa", het besef dat God altijd over ons waakt (Godsbewustzijn). Deze lering leidt ons ertoe om ons altijd op de beste manier te gedragen, zelfs als we alleen zijn. Centraal in de boodschap van de Koran staat het concept van monotheïsme (Tawhid) en de aanbedding van één God (Allah). Het roept individuen op om hun Schepper te erkennen, zich aan Zijn wil te onderwerpen en Hem alleen te aanbidden. Door middel van gebed, vasten, liefdadigheid en bedevaart versterken gelovigen hun relatie met God en zuiveren ze hun ziel.

De Koran biedt ook richtlijnen voor persoonlijke groei en zelfverbetering. Het moedigt gelovigen aan om kennis te zoeken, na te denken over de tekenen van God in het universum en te peinen over de diepere betekenissen van het bestaan. De beloofde Messias<sup>as</sup> stelt: "Het werkelijke doel van het reciteren van de Heilige Koran is om de waarheid te leren, kennis te vergaren en een vrome verandering in zichzelf teweeg te brengen." Hij vervolgt verder met: "Ik zeg het herhaaldelijk en luid dat het liefhebben en gehoorzamen van de Heilige Koran en de Heilige Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> iemand in staat kan stellen om wonderen te tonen (Talim-ul-Quran.pdf alislam.org)."

Hoe verbazingwekkend is dit punt van hem dat door de leringen van de Heilige Koran en de Heilige Profeet<sup>vzmh</sup> te gehoorzamen, we daadwerkelijk mensen kunnen worden die wonderen kunnen tonen.

In het openingshoofdstuk van de Heilige Koran leert God ons het gebed 'Leid ons op het rechte pad'. Dit is niet alleen een gebed, maar ook een belofte van de Almachtige God dat, door de leringen van de Heilige Koran te volgen, men op het rechte pad kan worden geleid. Evenzo schetst de Almachtige God hoe dit kan worden bereikt door in het tweede hoofdstuk van de Heilige Koran te stellen dat dit Boek 'een leidraad voor de rechtvaardigen' is (vrijdagpreek 10 maart 2023).

Wat betreft ethische en morele principes, legt de Koran een uitgebreide ethische structuur vast die menselijk gedrag in alle levenssferen begeleidt. Het verbiedt acties zoals liegen, bedriegen, roddelen en onderdrukking, terwijl het vriendelijkheid, vrijgevigheid en empathie jegens anderen aanmoedigt. Het concept van "taqwa" wordt herhaaldelijk benadrukt, waarbij gelovigen worden aangespoord om zich bewust te zijn van hun daden en te streven naar rechtschapenheid in alle aspecten van hun leven. Door de Koran volledig te volgen, kan men de staat bereiken waarin men God ontmoet en Zijn wonderbaarlijke manifestaties ervaart en wordt het geloof omgezet in absolute zekerheid.

De Koran vertelt ons ook dat er een hiernamaals is, waarin we beoordeeld en beloond zullen worden, wat ons er constant aan herinnert hoe wij ons moeten gedragen in tijden van moeilijkheden, zodat ons einde in het hiernamaals goed zal zijn en God tevreden met ons zal zijn.

De Koran benadrukt het belang van oprecht geloof in combinatie met rechtvaardige daden, waarbij gesteld wordt dat ware goedheid ligt in de combinatie van beide. Het verwerpt oppervlakkige daden van aanbidding zonder innerlijke oprechtheid en benadrukt het belang van oprechte toewijding en vroomheid.

Binnen zijn pagina's vinden we de sleutels tot het ontsluiten van de geheimen van het universum en het ontrafelen van de mysteries van onze eigen zielen. Bovendien behandelt de Koran diverse sociale kwesties, waaronder de rechten van de gemarginaliseerden, het belang van familie, het nastreven van kennis en de bevordering van vrede en harmonie onder verschillende gemeenschappen. Zijn leringen bevorderen sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en respect voor menselijke waardigheid, en leggen de basis voor een rechtvaardige en harmonieuze samenleving.

We leven in een wereld die vaak wordt gekenmerkt door verwarring, morele dubbelzinnigheid en oorlogen. In zo'n wereld is de Koran als een gids voor moslims over hoe ze een goed en gebalanceerd leven kunnen leiden. Het leert mensen over goed en kwaad en helpt hen goede keuzes te maken. Het spreekt over eerlijkheid en respect, en het laat zien hoe men in vrede met anderen kan leven. De Koran helpt vorm te geven aan hoe moslims denken en handelen, zowel als individuen als in hun gemeenschappen. Het wordt beschouwd als een uitgebreide gids voor het leiden van een deugdzaam leven en omvat alle aspecten van menselijke vooruitgang. Binnen zijn verzen liggen diepe wijsheid, leiding en principes die de essentie van goedheid in elk aspect van het leven omvatten.

Op sociaal en collectief niveau zijn er zoveel richtlijnen die we moeten volgen dat, als we ons eraan houden, er eeuwige vrede in de samenleving zal zijn. Bijvoorbeeld, wanneer je elkaar ontmoet, als er een beleefde groet aan je wordt aangeboden, beantwoord deze dan met een nog beleefdere groet of (ten minste) met een gelijkwaardige beleefdheid (4:87). Bespot anderen niet (49:12). Volg geen informatie blindelings waarvan je geen directe kennis hebt, je moet het zelf verifiëren (met je waarnemings- en conceptievermogens) (17:37). In het Hof van uw Heer zult u verantwoordelijk worden gehouden voor uw gehoor, gezichtsvermogen en je redeneervermogen (17:37). Roddelt niet over elkaar (49:13). Bespioneer elkaar niet (49:13). Bedrieg mensen niet in de handel (6:153). Beantwoord het kwaad met het goede (41:34). Men moet de Heilige Koran verder lezen voor alle richtlijnen.

In het eerste deel van het vijfdelige Engelse commentaar op de Heilige Koran wordt vermeld "Toen het menselijk ras begon te vooruit te gaan, steeds meer landen bevolkt werden, afstanden tussen hen begonnen te verdwijnen en communicatiemiddelen verbeterden, begon de menselijke geest de noodzaak van een universele leer te waarderen, die alle verschillende situaties van de mens omvatte." De Koran is de goddelijke leiding voor de hele mensheid. De leiding is hetzelfde voor iedereen, zonder onderscheid van kleur, ras, tijd of plaats. Het noemt deze universele leiding Islam, wat volledige overgave aan God betekent.

De Koran dient als een baken van leiding voor de mensheid en biedt oplossingen voor de ontelbare uitdagingen waarmee individuen in hun leven worden geconfronteerd. Het biedt morele en ethische richtlijnen die alle sferen van menselijk gedrag omvatten en benadrukt deugden zoals mededogen, genade en vergeving. Door zijn verzen moedigt de Koran gelovigen aan om goede karaktereigenschappen te ontwikkelen en morele integriteit in al hun handelingen te handhaven.

Bovendien bevordert de Koran de principes van rechtvaardigheid en eerlijkheid, waarbij gelovigen worden opgeroepen om op te komen voor waarheid en rechtvaardigheid, zelfs in het aangezicht van tegenspoed. Het veroordeelt alle vormen van onrecht en onderdrukking, en roept individuen op om de rechten van de onderdrukten te handhaven en te streven naar een rechtvaardige samenleving.

Door verhalen van profeten en rechtvaardige personen biedt de Koran waardevolle lessen over doorzettingsvermogen, geduld en veerkracht in tijden van beproevingen en tegenslagen. Het geeft hoop en optimisme en herinnert gelovigen eraan dat Gods genade en vergeving altijd aanwezig zijn voor degenen die zich tot Hem wenden in berouw.

Kortom, de Heilige Koran dient als een uitgebreide gids voor het leiden van een leven gevuld met goedheid, rechtvaardigheid en morele integriteit. Zijn leringen omvatten alle aspecten van het menselijk bestaan en bieden leiding op het gebied van geloof, aanbidding, ethiek en persoonlijke ontwikkeling. Door zich aan zijn principes te houden, kunnen individuen en samenlevingen streven naar een staat van morele uitmuntendheid en spirituele vervulling. Inderdaad, alle goedheid is vervat in de Heilige Koran, en zijn tijdloze wijsheid blijft de mensheid door de eeuwen heen inspireren en verheffen.