

Titel: Mijn Reis binnen de Ahmadiyya Gemeenschap: Een Pad naar Vrede en Liefdadigheid

Ik ben Anosh Sakhi. Als 14-jarige binnen de Ahmadiyya Muslim Gemeenschap ben ik sterk beïnvloed door de kernwaarden van vrede, liefdadigheid en universele zusterschap die onze gemeenschap kenmerken. Op zevende leeftijd ben ik toegetreten tot de Nasirat, en deze stap heeft mijn leven verrijkt met onschatbare waarden en inzichten.

Bij de Nasirat heb ik geleerd dat vrede niet alleen een idee is, maar eerder een manier van leven. Voor mij zijn liefde, begrip en het helpen van anderen de kern van een vreedzaam leven. Ik heb gemerkt dat deze principes me hebben geholpen om een positieve levenshouding te ontwikkelen.

Het is bewonderenswaardig dat ik op jonge leeftijd al zulke waardevolle inzichten heb opgedaan. Het streven naar vrede, liefdadigheid zijn inderdaad essentiële aspecten van een vreedzaam leven, en het is geweldig om te zien dat deze principes zo'n belangrijke rol spelen in mijn leven.

Ik weet zeker dat ik een sterke basis heb gelegd voor een leven dat is gebaseerd op deze belangrijke waarden. Ik hoop dat ik blijf groeien binnen mijn gemeenschap, en dat ik deze waarden kan blijven uitdragen in alles wat ik doe. Love for all, hatred for none.

Anosh Sakhi  
Madjlis Zwolle