

Lieve Nasirat,

Assalamoaleikum warrahmatullahi wabarakatuhu,

Voor jullie ligt alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Deze keer gaan we wat dieper in op verschillende profeten. In totaal heeft Allah de mensheid heel veel profeten gestuurd. In deze nieuwsbrief hebben we natuurlijk niet de plek om ze allemaal te bespreken. Waarschijnlijk heb je over de meest bekende profeten al vaker gehoord. Toch lijkt het ons goed om samen nog een keer wat dieper in te gaan op de volgende zeven personen:

1. Hazrat Adam <sup>as</sup> .....	p. 3
2. Hazrat Noah <sup>as</sup> .....	p. 4
3. Hazrat Ibrahim <sup>as</sup> .....	p. 6
4. Hazrat Mozes <sup>as</sup> .....	p. 7
5. Hazrat Jesus <sup>as</sup> .....	p. 9

Tijdens het Nationale Tarbiyyat Kamp zullen we Insha'Allah nog meer leren over een aantal van deze profeten.

Dit kamp staat namelijk in het teken van de Heilige Profeet Mohammed<sup>vzmh</sup>. Lees deze nieuwsbrief daarom, als voorbereiding op het kamp, goed door!

Het kan goed zijn dat je na het lezen van deze nieuwsbrief nog meer vragen hebt. Vraag in dat geval jouw ouders of secretaris Nasirat om hulp.

Wassalaam,  
Shoba Nasirat-ul-Ahmadiyya Nederland.

Bron: <https://www.alislam.org/library/god-and-man/prophets-of-god/>

INHOUD

Vaak zie je achter de namen van verschillende profeten en bekende personen afkortingen staan. De afkortingen die we gebruiken staan hieronder allemaal achterelkaar.

AS *'alaihi salam*, wat betekent 'vrede zij met hem' en wordt geschreven na de namen van profeten anders dan de Heilige Profeet Mohammed<sup>vzmh</sup>.

SAW: *sal-lallahu 'alayhi wa salaam*, wat betekent 'moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn' en wordt geschreven na de naam van de Heilige Profeet Mohammed<sup>vzmh</sup>.

RA *radi-Allahu 'anhu/ 'anha/ 'anhum*, wat betekent 'moge Allah tevreden zijn met hem/haar/hen' en wordt geschreven na de namen van de metgezellen van de Heilige Profeet Mohammed<sup>vzmh</sup> of de Beloofde Messias<sup>as</sup>.

RH: *Rahmatullah 'Alaih*, wat betekent 'moge Allah Zijn genade doen neerdalen op hem' en wordt geschreven na de namen van overleden vrome moslims die niet de metgezellen van de Heilige Profeet Mohammed<sup>vzmh</sup> of de Beloofde Messias<sup>as</sup> waren.

ONTHOUDEN

# WAT MOET IK WETEN

In de Heilige Koran (23:44) staat dat Allah leiding naar ieder volk heeft gestuurd. Hiermee wordt de waarheid van iedere profeet bevestigd en dat betekent ook dat wij moslims geloven in alle profeten van Allah. Dit is het vierde geloofspunt van de islam.

Alle profeten die Allah ons gestuurd heeft zijn te verdelen in twee groepen, namelijk:

**1. Wetgevende profeten (boodschappers):** dit zijn profeten die door Allah met een nieuwe godsdienst worden gestuurd. Deze profeten brengen soms ook een nieuw boek. Voorbeelden van wetgevende profeten zijn: Hazrat Mozes<sup>as</sup> en de Heilige Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup>.

**2. Niet-wetgevende profeten:** dit zijn profeten die geen nieuwe godsdienst brengen, maar die door Allah zijn gestuurd om de mensen weer naar de juiste godsdienst te leiden. Voorbeelden van niet-wetgevende profeten zijn: Hazrat Jezus<sup>as</sup> en De Beloofde Messias<sup>as</sup>.

In de Heilige Koran zijn 28 profeten bij naam genoemd. Dit zijn: Hazrat Adam<sup>as</sup>, Hazrat Nuh<sup>as</sup>, Hazrat Ibrahim<sup>as</sup>, Hazrat Lut<sup>as</sup>, Hazrat Isma 'il<sup>as</sup>, Hazrat Ishaq<sup>as</sup>, Hazrat Ya 'qub<sup>as</sup>, Hazrat Yusuf<sup>as</sup>, Hazrat Hud<sup>as</sup>, Hazrat Salih<sup>as</sup>, Hazrat Shu'aib<sup>as</sup>, Hazrat Musa<sup>as</sup>, Hazrat Harun<sup>as</sup>, Hazrat Dawud<sup>as</sup>, Hazrat Sulaiman<sup>as</sup>, Hazrat Ilyas<sup>as</sup>, Hazrat Yunus<sup>as</sup>, Hazrat Dhul-Kifl<sup>as</sup>, Hazrat Al-ya-sa- 'a<sup>as</sup>, Hazrat Idris<sup>as</sup>, Hazrat Ayyub<sup>as</sup>, Hazrat Zakariyyah<sup>as</sup>, Hazrat Yahya<sup>as</sup>, Hazrat Isā<sup>as</sup>, Hazrat Luqman<sup>as</sup>, Hazrat 'Uzair<sup>as</sup>, Hazrat Dhul-Qarnain<sup>as</sup> en Hazrat Muhammad<sup>vz<sup>mh</sup></sup>.

Hazrat Adam<sup>as</sup> was de eerste profeet die we kennen. De Beloofde Messias<sup>as</sup> is de laatste profeet die we kennen. We weten uit hadies van de Heilige Profeet<sup>vz<sup>mh</sup></sup> dat er 124 000 profeten zijn geweest. We weten ook dat hij heeft gezegd dat 313 van deze profeten wetgevend waren, dus boodschappers waren. In de Heilige Koran zijn 28 profeten bij naam genoemd.



# HAZRAT ADAM<sup>AS</sup>

Hazrat Adam<sup>AS</sup>

Wanneer: ongeveer 6000 jaar geleden

Waar: waarschijnlijk in Irak

Leer: geloof in één God

Hazrat Adam<sup>AS</sup> leefde ongeveer 6000 jaar geleden. Waarschijnlijk is hij geboren in het gebied dat wij nu kennen als Irak. Veel mensen geloven dat hij de eerste mens is. Dit klopt volgens de Islam niet. Hazrat Adam<sup>AS</sup> was de eerst bekende persoon van de mensheid die we nu kennen, maar niet de eerste persoon die door Allah is gemaakt. We weten dat verschillende volken ontstaan en weer uitsterven, zo kunnen er ook voor ons andere mensheden zijn geweest en weer zijn verdwenen.

Het wordt niet bedoeld dat het ras dat voor Hazrat Adam<sup>AS</sup> leefde voor zijn geboorte helemaal was overleden. Waarschijnlijk was er nog een kleine groep in leven en was Hazrat Adam<sup>AS</sup> een van hen. Allah koos hem toen als stamvader van een nieuw ras en als voorloper van een nieuwe generatie. Allah zegt hierover in de Heilige Koran het volgende:

"En toen uw Heer tot de engelen zeide: "Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen," zeiden zij: "Wilt Gij er iemand plaatsen die er onheil zal stichten en bloed zal vergieten, terwijl wij U verheerlijken met de lof die U toekomt en Uw Heiligheid prijzen," antwoordde Hij: "Ik weet wat gij niet weet." (*Heilige Koran*, 2:31)

In dit vers gebruikt Allah het woord Khalifah. Dit betekent in het Arabisch opvolger. Hieruit leren we dat er mensen leefden vóór Hazrat Adam<sup>AS</sup>. In de tuinen van Eden, vlakbij Babylon in Iraq, werd Hazrat Adam<sup>AS</sup> door Allah aangewezen als profeet. Dit stuk land is heel vruchtbaar en groen en werd ook wel jannah, oftewel de tuin genoemd (en dus niet: de hemel). Alle engelen en andere wezens werden door Allah aangespoord om Hazrat Adam<sup>AS</sup> te gehoorzamen. Dit deden zij, behalve Iblies.

## **De leer van Hazrat Adam<sup>AS</sup>**

Onder de leiding van Allah bouwde Hazrat Adam<sup>AS</sup> het Huis van Allah in Saudi-Arabië. De volgelingen van Hazrat Adam<sup>AS</sup> richtten zich naar dit huis om te bidden. Het was voor hun een plaats om samen te komen en zich te richten op de aanbedding van Allah. Tegenwoordig kennen we hetzelfde gebouw als de Kaabah.

Hazrat Adam<sup>AS</sup> leerde zijn volgelingen de basisprincipes van het samenleven. De basisregels die via Hazrat Adam<sup>AS</sup> aan alle mensen zijn gegeven, zijn ook in de Heilige Koran opgenomen:

"(Daarin is voorraad voor u) opdat gij er niet zult hongeren noch naakt zult zijn. En dat gij er geen dorst zult lijden noch zult blootgesteld zijn aan de hitte van de zon." (*Heilige Koran*, 20:119-120).



Oftewel, de autoriteiten (leiders) zijn verantwoordelijk voor het zorgen voor eten, kleding, onderdak en water. Op deze manier werd er een systeem voor de samenleving gecreëerd.

Eerder hebben we al beschreven dat Hazrat Adam<sup>as</sup> in de tuin van Eden leefde. Daar had Allah hem toestemming gegeven om alles te gebruiken wat hij wilde, maar Allah vertelde hem ook dat hij een bepaalde boom moest mijden. Met boom wordt hiermee een stamboom of familie bedoeld. Het lijkt erop dat Hazrat Adam<sup>as</sup>, die het beste voorhad met alle mensen, ook die mensen benaderde die Allah hem verboden had. Dit was een groep arrogante mensen die ruzie maakten met Hazrat Adam<sup>as</sup> en zijn volgelingen. Er volgde een gevecht waarna de volgelingen van Hazrat Adam<sup>as</sup> moesten vluchten naar een ander land.

Hierover staat in de Heilige Koran:

"En waarlijk wij gaven voorheen Adam een bevel, doch hij vergat het en Wij vonden in hem geen voornemen daartoe." (Heilige Koran, 20:116)

Uit dit vers lezen we dat het een fout was van Hazrat Adam<sup>as</sup> en dat hij niet expres tegen het gebod van Allah in is gegaan. Hazrat Adam<sup>as</sup> en zijn vrouw vroegen vergeving aan Allah en Hij was genadig.

Hazrat Adam<sup>as</sup> gaf de boodschap van Allah door aan de mensen. Hiermee werd een samenleving opgebouwd die door de regels van Allah geleid werd.

Hazrat Noah<sup>as</sup>

Wanneer: 1000 jaar (tien eeuwen) na Hazrat Adam<sup>as</sup>

Waar: waarschijnlijk in Irak

Leer: aanbidt Allah en heb geen God naast Hem

Hazrat Noah<sup>as</sup> woonde in Irak en leefde ongeveer 1000 jaar na Hazrat Adam<sup>as</sup>. Tegen die tijd waren de mensen de boodschap van Allah vergeten en werelds geworden. Er waren verschillende afgoden die aanbeden werden.

De boodschap en het verhaal van Hazrat Noah<sup>as</sup> vinden we terug in de Heilige Koran, namelijk:

Wij zonden Noah tot zijn volk en hij zeide: "O, mijn volk, aanbidt Allah, gij hebt geen god naast Hem. Ik vrees voor u de straf van de grote Dag."



HAZRAT  
NOAH<sup>AS</sup>

De leiders van zijn volk antwoordden: "Wij zien dat gij in openlijke dwaling verkeert."

Hij zeide: "O, mijn volk, er is in mij geen dwaling, doch ik ben een boodschapper van de Heer der Werelden."

"Ik breng u de boodschappen van mijn Heer over en geef u oprechte raad en ik weet van Allah wat gij niet weet."

"Verwondert gij u, dat er een aanmaning van uw Heer tot u is gekomen door een man uit uw midden opdat hij u moge waarschuwen en opdat gij rechtvaardig moogt worden en opdat u barmhartigheid moge worden betoond?"

Maar zij verloochenden hem; Wij redden hem en degenen die met hem in de ark waren en Wij verdronken degenen, die Onze tekenen verwierpen. Zij waren inderdaad een verblind volk. (*Heilige Koran*, 7:60-65)

Alleen een aantal zwakke, arme en jonge mensen steunden Hazrat Noah<sup>as</sup>. Hazrat Noah<sup>as</sup> bleef dag en nacht de boodschap van Allah herhalen, maar de meeste mensen geloofden hem niet. Hij vertelde hen dat wanneer zij in één God zouden gaan geloven, God hen zou zegenen met regen, rijkdom en kinderen. Maar zij bleven ervoor kiezen om afgoden te aanbidden. Uiteindelijk gaf Allah Hazrat Noah<sup>as</sup> de boodschap dat er niet meer mensen uit zijn volk zich zouden bekeren, behalve diegenen die dat al gedaan hadden. In de Heilige Koran staat dat Allah op dit moment Hazrat Noah<sup>as</sup> de opdracht gaf om de Ark te bouwen. De Ark was een grote boot. Het volk lachte hem uit, want zij woonden in een droog gebied waar zij geen boot nodig hadden. Maar op het voorbestemde moment zorgde Allah ervoor dat het heel hard begon te regenen. Ook uit de grond barste het water naar boven. Het water uit de lucht en het water uit de grond kwam samen, totdat alles onder water stond. Dit noemen we een stortvloed.

Allah zei tegen Hazrat Noah<sup>as</sup> dat hij van alle (dieren) een mannetje en een vrouwtje in de Ark moest meenemen. Hij moest ook zijn familie meenemen, behalve diegenen die niet wilden geloven.

De stortvloed zorgde ervoor dat alle tegenstanders van Hazrat Noah<sup>as</sup> verdronken. De Ark van Hazrat Noah<sup>as</sup> kwam tegen de berg Al-Judi tot stilstand en daar vestigde het volk zich opnieuw.

### **De leer van Hazrat Noah<sup>as</sup>**

De precieze leer van Hazrat Noah<sup>as</sup> is niet bewaard gebleven. Het was een tijdelijke leer, die bedoeld was voor de tijd van Hazrat Noah<sup>as</sup>. Wel weten we uit de Koran dat de leer van Noah hetzelfde principe volgde, namelijk: er is maar één God. Ook lezen we:

"Voorwaar, Wij zonden Noah tot zijn volk, en hij verbleef onder hen duizend jaar op vijftig jaar na." (*Heilige Koran*, 29:15)

De leer van Hazrat Noah<sup>as</sup> bleef dus bijna 1000 jaar effectief, tot de tijd van Hazrat Abraham<sup>as</sup>.



# HAZRAT ABRAHAM<sup>AS</sup>

Hazrat Abraham<sup>as</sup>

Waar: Ur, ongeveer 200 km van Bagdad (Irak)

Leer: aanbidt Allah en niet de afgoden

Opvallend: Hazrat Abraham<sup>as</sup> is belangrijk in het Jodendom, Christendom én Islam

---

Hazrat Abraham<sup>as</sup> groeide op bij zijn oom. Zijn oom verkocht beelden die aanbeden werden, dit noemen we afgoden. Op een dag moest Hazrat Abraham<sup>as</sup> op de winkel passen. Er kwam een oude man een beeld kopen. Hazrat Abraham<sup>as</sup> vroeg hem welk beeld hij wilde en toen de man er een aanwees vroeg Hazrat Abraham<sup>as</sup> hem hoe oud hij was. De man antwoordde dat hij 70 jaar oud was. Hazrat Abraham<sup>as</sup> zei hierop: 'Ik weet dat dit beeld gisteren is gemaakt. Zult u zich niet schamen dat u zich neerbuigt voor een beeld van een dag oud?' Deze woorden hadden een groot effect op de oude man en hij ging zonder het beeld te kopen naar huis. Dit is een voorbeeld van hoe Hazrat Abraham<sup>as</sup> al op hele jonge leeftijd tegen afgoden was. In het begin sprak hij hier op een rustige manier met zijn oom, maar de discussies werden steeds heftiger. Hazrat Abraham<sup>as</sup> trouwde met de dochter van zijn oom, Hazrat Sarah.

In de tijd van Hazrat Abraham<sup>as</sup> waren de mensen de leer van Hazrat Noah<sup>as</sup>, namelijk dat we één God moesten aanbidden, helemaal vergeten en aanbaden zij verschillende afgoden. Allah heeft Hazrat Abraham<sup>as</sup> als profeet gekozen, zodat hij de mensen kon leren om niet langer de afgoden, maar Allah te aanbidden. Al vanaf zijn jeugd had Hazrat Abraham<sup>as</sup> een hekel aan het aanbidden van afgoden en nu kreeg hij van Allah de taak om dit uit de samenleving te verwijderen.

Hazrat Abraham<sup>as</sup> sprak persoonlijk met bijvoorbeeld zijn familieleden, maar hield ook bijeenkomsten om de mensen te overtuigen om afgoden niet langer te aanbidden. Zo liet hij hen op een nacht inzien dat zij de sterren aanbaden, maar dat deze ook gedurende de nacht verdwijnen. Ook aanbaden zij de maan, maar deze verdwijnt ook. Zij aanbaden ook de zon, maar deze ging ook onder. Hazrat Abraham<sup>as</sup> vertelde hen zo dat God niet kan verdwijnen, maar een afgod wel.

In de Heilige Koran vinden we nog een bekend voorval waarin Hazrat Abraham<sup>as</sup> zijn volk uitdaagt. Op een keer heeft hij alle afgoden, behalve de leider, gebroken. Natuurlijk werd zijn volk boos en al snel verdachten zij hem hiervan. Hazrat Abraham<sup>as</sup> zei toen dat zij aan het enige beeld dat nog stond moesten vragen wie de rest van de beelden kapot had gemaakt. Natuurlijk kon het beeld ze dat niet vertellen. Hazrat Abraham<sup>as</sup> vroeg ze toen waarom zij in plaats van Allah beelden aanbaden die hen niet konden helpen. Het volk van Hazrat Abraham<sup>as</sup> was boos, omdat hij hen op deze manier te kijk had gezet. De leiders van het volk besloten om hem in het vuur te gooien. In de Heilige Koran staat dat Allah het vuur de opdracht gaf om af te koelen en veiligheid te bieden aan Hazrat Abraham<sup>as</sup>.

*(Heilige Koran, 21:53-71)*



We weten niet precies wat er is gebeurd waardoor het vuur afkoelde, maar we weten wel dat dit een van de wonderen van Allah is geweest. Op 75-jarige leeftijd kreeg Hazrat Abraham<sup>as</sup> van Allah de opdracht om te migreren. Tijdens deze reis trok Hazrat Abraham<sup>as</sup> door Egypte. De koning van Egypte was zo onder de indruk van Hazrat Abraham<sup>as</sup> dat hij hem cadeaus aanbood en aanbood om hem te laten trouwen met een nobele vrouw, Hazrat Hajar.

Eerder lazen wij al dat Hazrat Abraham<sup>as</sup> getrouwd was met Hazrat Sarah. Zij hadden geen kinderen. Daarom trouwde hij ook met Hazrat Hajar. Hij was toen 85 jaar oud. Met Hazrat Hajar kreeg hij een zoon, Hazrat Ismael<sup>as</sup>.

Hazrat Abraham<sup>as</sup> kreeg hierna van Allah de opdracht om zijn zoon Hazrat Ismael<sup>as</sup> en zijn moeder, Hazrat Hajar, achter te laten in een bepaald deel van de woestijn. Nu kennen we dit als de plek waar Mekka is, maar toen was het een droog stuk woestijn, waar het moeilijk leek om te overleven. Hazrat Hajar bleef daar achter met haar baby en uiteindelijk werd er op die plaats een stad, Mekka, gevestigd.

Toen Hazrat Ismael<sup>as</sup> twaalf jaar oud was droomde zijn vader dat hij zijn zoon opofferde voor Allah. Hij vertelde deze droom aan zijn zoon en Hazrat Ismael<sup>as</sup> was bereid om opgeofferd te worden. Maar Allah had niet bedoeld dat de droom letterlijk uit moest komen. Hazrat Abraham<sup>as</sup> en Hazrat Ismael<sup>as</sup> waren allebei bereid om dit offer te brengen, daar ging het om. Ook is dit het moment waarop Allah ons laat zien dat het offeren van mensen niet juist is. Hiervoor gebeurde dat wel.

Wij gedenken dit offer nog steeds ieder jaar tijdens Eid-ul-Adha.

Hazrat Abraham<sup>as</sup> kreeg een jaar later, toen zijn eerste zoon dus 13 jaar oud was, nog een zoon. Dit was Hazrat Isaac<sup>as</sup>. Zijn moeder was Hazrat Sarah.

Hazrat Abraham<sup>as</sup> volgde lange tijd de leer van Hazrat Noah<sup>as</sup>, maar later gaf Allah hem ook nieuwe wetten. Zo kreeg hij de opdracht om samen met zijn zoon Hazrat Ismael<sup>as</sup> de *Kaabah* weer op te bouwen. Daarna stelde Allah de bedevaart (*hajj*) vast voor de mensen.

De wetten van Hazrat Abraham<sup>as</sup> werden opgeschreven, maar deze geschriften hebben we nu niet meer. De wetten waren niet voor altijd, maar alleen tijdelijk. In de Heilige Koran spreekt Allah wel over deze geschriften en wat hierin staat (*Heilige Koran*, 87:15-20). De wetten van Hazrat Abraham<sup>as</sup> bleven bestaan tot Allah via Hazrat Mozes<sup>as</sup> hier verandering in aanbracht.

Hazrat Mozes<sup>as</sup>

Waar: Caïro, Egypte

Leer: aanbidt Allah en niet de afgoden

Opvallend: Hazrat Mozes<sup>as</sup> is belangrijk in het Jodendom, Christendom én Islam. Hij is de profeet van het Jodendom.



HAZRAT  
MOZES<sup>AS</sup>

De Israëlieten, het volk van Hazrat Mozes<sup>as</sup>, leefde in onderdrukking. De farao van Egypte had verschillende regels opgesteld om het volk te onderdrukken. Een van die regels was dat iedere jongen meteen na de geboorte vermoord zou worden. Alleen de meisjes mochten blijven leven.

Hazrat Mozes<sup>as</sup> werd geboren terwijl de farao Ramses II aan de macht was. Allah wilde de Israëlieten bevrijden van de macht van de farao en hen leiders maken en zegenen. We weten al dat wanneer Allah iets wilt, dit door niemand tegengehouden kan worden. Het verhaal van Hazrat Mozes<sup>as</sup> is hier een heel goed voorbeeld van. Wat de farao ook deed, hij kon de wil van Allah niet tegenhouden.

Al bij de geboorte van Hazrat Mozes<sup>as</sup> kreeg zijn moeder te horen hoe bijzonder haar kind zou zijn. In de Heilige Koran staat namelijk

En Wij openbaarden aan de moeder van Mozes: "Zoog hem; en indien gij voor hem vreest, werp hem dan in de rivier en vrees noch treur; want Wij zullen hem aan u teruggeven en zullen hem tot een boodschapper maken." (*Heilige Koran*, 28:8)

In de Bijbel en de Heilige Koran staat bijna hetzelfde verhaal over Hazrat Mozes<sup>as</sup>. In de Koran vinden we de volgende informatie: de moeder van Hazrat Mozes<sup>as</sup> had een hele sterke band met Allah. Zij voedde het kind en toen zij hem niet meer kon verbergen deed zij de baby zonder aarzeling in een mand en dreef de mand de rivier in. Zij vroeg haar dochter om de mand stiekem te blijven volgen. De mand werd door iemand van de familie van de farao uit de rivier gehaald en naar de vrouw van de farao gebracht. Zij smeekte haar man om het kind te adopteren en zocht naar een voedvrouw voor het kind. Omdat er niemand was die kon helpen zei de zus van Hazrat Mozes<sup>as</sup> dat zij wel een familie kende die de baby zou opvoeden.

Op deze manier kreeg de moeder van Hazrat Mozes<sup>as</sup> haar zoon terug en werd zij door de farao betaald om hem te verzorgen. De moeder van Hazrat Mozes<sup>as</sup> was ontzettend blij dat zij haar zoon terug had en zij wist zeker dat Allah hem een profeet zou maken. Dat had Allah haar namelijk beloofd. Daarom deed zij alle moeite om haar kind goed op te voeden. Hazrat Mozes<sup>as</sup> groeide op in het paleis waar hij leerde over macht en bij zijn moeder waar hij goed manieren en zelfcontrole leerde.

Op een keer zag Hazrat Mozes<sup>as</sup> twee mensen vechten. Hij wilde een van hen helpen en sloeg daarom de ander. Die ander overleed door de klap van Hazrat Mozes<sup>as</sup>. Omdat de mensen van de regering Hazrat Mozes<sup>as</sup> hiervoor ter dood wilden veroordelen, vluchtte hij. Tijdens de vlucht vond hij werk als herder. Hij trouwde ook met de dochter van zijn baas.

Toen hij samen met zijn familie verder trok zag hij op een dag een licht schijnen boven op een berg. Hij vroeg zijn familie om te wachten en beklom de berg. Daar hoorde hij:

" En toen hij er bij kwam werd hij door een stem van de rechterzijde van het dal geroepen, op de heilige plaats van uit de boom: "O Mozes, voorwaar, Ik ben Allah, de Heer der Werelden. Werp uw staf neder." En toen hij hem zag bewegen als een slang, vluchtte hij en keerde niet om. "O Mozes, kom en vrees niet, want gij behoort tot hen die veilig zijn. Steek uw hand in uw boezem; zij zal zonder ziekte wit te voorschijn komen - en wees niet bang voor gevaar - dit zijn twee tekenen van uw Heer aan Farao en zijn leiders. Waarlijk, zij zijn een opstandig volk." (*Heilige Koran*, 28:31-33)



Met deze woorden werd Hazrat Mozes<sup>as</sup> dus door Allah teruggestuurd naar het volk van de Israëlieten. Hazrat Mozes<sup>as</sup> vond het een hele moeilijke taak en bad daarom tot Allah:

En mijn boezem vernauwt zich en mijn tong is niet welsprekend; zend daarom (bericht) aan Aäron (om mij te helpen). (*Heilige Koran*, 26:14)

Met de geruststelling van Allah gingen Hazrat Mozes<sup>as</sup> en zijn broer Hazrat Aaron<sup>as</sup> terug naar Caïro. Daar aangekomen gaven de Israëlieten de opdracht om zich klaar te maken voor de bevrijding en daarna gingen ze op weg om de farao te ontmoeten. De farao geloofde niet zomaar dat Hazrat Mozes<sup>as</sup> een profeet van Allah was en vroeg hem om een teken te laten zien, zodat hij bewijs had. Hazrat Mozes<sup>as</sup> gooide zijn staf op de grond en deze veranderde in een slang. Ook liet hij zijn hand zien en deze was wit geworden. De farao was geschrokken, maar gaf niet zomaar toe. Hij beschuldigde Hazrat Mozes<sup>as</sup> van magie en liet alle grote magiërs uit het land bij elkaar komen om het tegen Hazrat Mozes<sup>as</sup> op te nemen. Ook deze grote wedstrijd won Hazrat Mozes<sup>as</sup>, maar toch wilde de farao niet toegeven. Hij begon de Israëlieten nog slechter te behandelen. Allah toonde de farao negen wonderen, maar hij negeerde ze allemaal. Hazrat Mozes<sup>as</sup> en Hazrat Aaron<sup>as</sup> baden tot Allah dat hij hen zou verlossen van de farao. Uiteindelijk gaf Allah hen de opdracht om weg te gaan. De farao stuurde zijn mannen achter hen aan en nu toonde Allah opnieuw een wonder. Hij spleet de zee, zodat Hazrat Mozes<sup>as</sup> en zijn mensen er doorheen konden lopen en toen de mannen van de farao er doorheen wilden lopen, verdronken zij. Zo redde Allah Hazrat Mozes<sup>as</sup>.

Hierna bracht het volk van Hazrat Mozes<sup>as</sup> lange tijd door in de woestijn. Allah had hen het beloofde land beloofd, maar omdat zij zwak bleken en niet deden wat Allah van hen verwachtte bereikten zij dit beloofde land niet.

Hazrat Mozes<sup>as</sup> was een wetgevende profeet. Hazrat David<sup>as</sup>, Hazrat Salamon<sup>as</sup> en Hazrat Jezus<sup>as</sup> kwamen na hem en zij volgden zijn leer.

Hazrat Jezus<sup>as</sup>

Waar: Judea

Wanneer: 1400 jaar na Hazrat Mozes<sup>as</sup>

Opvallend: Hazrat Jezus<sup>as</sup> is belangrijk in het Jodendom, Christendom én Islam. Hij is de profeet van het Christendom.

---

Hazrat Jezus<sup>as</sup> werd geboren in Juli of September. Er is weinig bekend over de jeugd van Hazrat Jezus<sup>as</sup> of over het leven van zijn moeder. We weten wel dat zij een hele vrome vrouw was en dat zij terugkwamen naar Judea nadat Hazrat Jezus<sup>as</sup> al tot profeet was benoemd.

God leerde Hazrat Jezus<sup>as</sup> de Thora, gaf hem wijsheid en maakte hem tot profeet van de Israëlieten.

HAZRAT  
JEZUS<sup>AS</sup>

In de 1400 jaar na Hazrat Mozes<sup>as</sup> had de Thora veel verandering ondergaan. De volgelingen van Hazrat Mozes<sup>as</sup> waren verdeeld in 71 sektes. Allah stuurde Hazrat Jezus<sup>as</sup> als laatste profeet voor de Israëlieten. Allah vertelde hem dat hij de leer van de Thora moest herstellen en dat hij de verkeerde gebruiken van de Joden moest herstellen. Hazrat Jezus<sup>as</sup> probeerde de boodschap van Allah te verspreiden tussen de rijke en arme Joden, maar er waren maar weinig mensen die naar hem wilden luisteren. De Joden beschuldigden hem ervan de koning van de joden te willen zijn. Het volk beschuldigde hem van godslastering en hij werd veroordeeld.

Hazrat Jezus<sup>as</sup> werd berecht in de rechtbank van de lokale gouverneur Pontius Pilate. De vrouw van Pilate had gedroomd dat Hazrat Jezus<sup>as</sup> een vrome man was en dat hij niet veroordeeld zou moeten worden. Tijdens de rechtszaak deed Pilate er dan ook alles aan om Hazrat Jezus<sup>as</sup> te redden. Hij wist de kruisiging zo lang mogelijk uit te stellen. Uiteindelijk werd Hazrat Jezus<sup>as</sup> op een vrijdagmiddag gekruisigd.

Hazrat Jezus<sup>as</sup> hing aan het kruis en tijdens deze momenten bad hij tot Allah. Toen hij uiteindelijk een paar uur later van het kruis werd gehaald, was hij buiten bewustzijn. Een soldaat stak een speer in zijn zij en er stroomde bloed en water uit. Dat kan alleen gebeuren wanneer iemand nog leeft. Maar om de vijanden van Hazrat Jezus<sup>as</sup> op een verkeerd spoor te zetten werd hij toch doodverklaard. Een van de volgelingen van Hazrat Jezus<sup>as</sup> haalde het lichaam van Hazrat Jezus<sup>as</sup> op bij Pilate en bracht het naar een grot. Een andere volgeling, een arts, bracht kruiden en zorgde voor de wonden van Hazrat Jezus<sup>as</sup>. Het had effect: tijdens de nacht kwam Hazrat Jezus<sup>as</sup> weer bij bewustzijn.

Hazrat Jezus<sup>as</sup> bracht hierna stiekem een paar weken door met zijn volgelingen. Uiteindelijk vertrok hij om de tien verloren stammen van Israël te vinden. Hij liet de meeste van zijn volgelingen achter met de boodschap van Allah te verspreiden onder de Israëlieten. Zijn moeder en een paar andere volgelingen nam hij met zich mee.

Hazrat Jezus<sup>as</sup> had dus een aantal jaar van zijn leven doorgebracht met het verspreiden van de boodschap van Allah in Judea. Het volk wilde niet naar hem luisteren en probeerde hem aan het kruis te vermoorden. Hij trok daarom naar het oosten om de andere stammen van Israël te vinden. Zij woonden in wat we nu kennen als Iran, Iraq, Afghanistan en Kashmir.

Wij Ahmadi's geloven dat Hazrat Jezus<sup>as</sup> de rest van zijn leven in deze regio heeft doorgebracht en overleed toen hij 120 jaar oud was. Zijn graf is te vinden in Kashmir. Aan het eind van zijn leven deed Hazrat Jezus<sup>as</sup> een hele mooie voorspelling. In de Heilige Koran vinden we namelijk het volgende:

En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Thora was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog." (*Heilige Koran, 61:7*)

Tot zo ver deze nieuwsbrief! De volgende nieuwsbrief gaat verder bij de voorspelling van Hazrat Jezus<sup>as</sup>, namelijk over twee profeten en hun opvolgers (khulafa), namelijk de Heilige Profeet Mohammad<sup>vznmh</sup> en de Beloofde Messias<sup>as</sup>. Die nieuwsbrief zal je helpen om de informatie uit het Tarbiyyat Kamp en het zomerkamp goed te begrijpen.

Wassalaam, Shoba Nasirat-ul-Ahmadiyya Nederland