

The image features a rich, detailed background of Islamic art. It shows a section of a building's interior, likely a mosque or a palace, characterized by intricate golden calligraphy and geometric patterns on a dark wood or stone surface. The architecture includes arched doorways and decorative panels. In the foreground, two large, dark fabric elements, possibly prayer mats or banners, are draped, featuring prominent white and gold Arabic calligraphy. The overall atmosphere is one of historical grandeur and religious significance.

Moslina

De tien eigenschappen die een Momin (gelovige man) en een Momina (gelovige vrouw) zich eigen moeten maken, die naar vroomheid leiden en beschermen tegen het kwade:

1. Het accepteren van de Islam.
2. Een sterk geloof op basis van zelfervaring en liefde voor het geloof.
3. Het volgen van de bevelen van God.
4. Waarheidslievendheid, zelfs in de meest moeilijke situatie de waarheid spreken.
5. Standvastigheid.
6. Bescheiden zijn en arrogantie vermijden.
7. Aalmoezen geven.
8. Vasten omwille van een sterke band met God.
9. Kuisheid.
10. Zichzelf behoeden tegen kwade gedachten. Hiermee worden niet alleen verkeerde gedachten bedoeld, maar ook het waken over de oren, ogen en mond waarmee men het kwade hoort, ziet en zegt en waarmee men verkeerde gedachten kan krijgen. En ook Allah blijven gedenken.

Maar wie goede werken verricht, hetzij man of vrouw, en gelovig is, zal de Hemel binnengaan.

Heilige Koran (4:125)

Ondanks de heldere en duidelijke leer van de Islam betreffende de behandeling en de rechten van vrouwen, heeft dit onderwerp helaas toch aanleiding gegeven tot misverstanden. Westerse vrouwen zien moslimvrouwen in het algemeen als onderdrukt en achtergesteld in hun rechten. De media schildert de moslimvrouwen af als een stereotype geheel bedekt en gedomineerd door haar man, en met nog minder status dan een slaaf. Wanneer u ontdekt dat 1400 jaar geleden de moslimvrouwen van rechten hebben genoten waarvoor Westerse vrouwen nog steeds aan het strijden zijn, zult u zich verbazen.

In pré-islamitisch Arabië, en in de rest van de wereld, was de toestand van de vrouw gelijk aan die van slaven en goederen zonder rechten.

Deze extreme toestanden bestonden ook in de 19de eeuw in de meeste delen van de wereld, zelfs in de Verenigde Staten, waar sommige fundamentele rechten slechts aan het begin van de 20ste eeuw aan vrouwen werden gegeven. Maar in Arabië, met de komst van de Islam in de zesde eeuw, veranderde de toestand van de vrouw indrukwekkend. Ineens werden aan de vrouwen gelijke rechten geschonken en ze werden op hetzelfde niveau geplaatst als mannen.



De geestelijke status van moslimvrouwen:

De belangrijkste verandering die de Islam voor de vrouwen bracht was het verheffen van hun geestelijke status. In de Heilige Koran lezen we:

Voorwaar, de Moslims en de Moslima's en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken - voor zulke heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid.' (33:36)

De intellectuele status van moslimvrouwen:

De Heilige Profeet Mohammed ^{sa} heeft gezegd: 'Het is de plicht van iedere Moslim man en iedere Moslim vrouw om kennis te vergaren.' (Sunan ibn Majah)

Het is interessant om te vermelden dat in de tijd dat de Islam verlichting voor vrouwen bracht, in Europa een vrouw die enige soort kennis vertoonde in gevaar was om verbrand te worden op de brandstapel als heks!

Bovendien stonden tot de twintigste eeuw de meeste universiteiten, zelfs in de Verenigde Staten, de vrouwen niet toe tot de hogere wetenschap.

Economische status van de moslimvrouwen:

De Islam maakt duidelijk dat zij recht hebben op het bezitten van rijkdom en eigendom, of het geërfd of verdiend is, zij hebben er volle rechten op. De Heilige Koran zegt: *'... mannen zullen een aandeel hebben in hetgeen zij hebben verdiend en vrouwen hebben een aandeel in hetgeen zij hebben verdiend. En vraagt om Allah's overvloed. Waarlijk, Allah kent alle dingen.'* (4:33)

De vrouw heeft het recht om haar eigen rijkdom te beheren. Een getrouwde vrouw wordt zelfs niet verplicht om haar eigen rijkdom uit te geven, aangezien het de plicht van haar echtgenoot is om voor haar te zorgen.

De Islam beschermde verder de economische status van de vrouw door van de man te eisen haar een bruidschat te geven ten tijde van het huwelijk. Dit wordt een deel van haar exclusieve rijkdom, en haar man heeft daar geen recht op, tenzij zij dat met hem wenst te delen.

We lezen hierover in de Heilige Koran: *'En geeft de vrouwen gewillig haar huwelijksgift. Maar als zij naar haar eigen behagen u er een gedeelte van kwijtschelden, geniet het dan met genoeg en heilzaam gevolg.'* (4:5)

Tenslotte gaf de Islam de vrouw het **erfrecht**. Zij heeft het recht om te erven van de overledenen in haar rol als moeder, vrouw, dochter of zus. De Heilige Koran maakt duidelijk dat: *‘Er is voor mannen een aandeel van hetgeen hun ouders en bloedverwanten nalaten en er is voor vrouwen een aandeel van hetgeen hun ouders en bloedverwanten nalaten, of het weinig of veel zij: een vastgesteld gedeelte.’* (4:8)

De sociale status van moslimvrouwen:

Dochter: De pré-Islamitische gewoonte om meisjes bij de geboorte te doden uit angst voor vernedering of armoede werd totaal afgeschaft door de Islam.

In de Koran zegt Allah: *‘... dat gij uw kinderen niet uit vrees voor armoede doodt. Wij zijn het die voor u en voor hen zorgen...’* (6:152)

‘... Hij scheidt wat Hij wil. Hij schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen aan wie Hij wil.’ (42:50)

Na het verbieden kinderen te doden, heeft de Islam vaders onderwezen dat zij hun dochters op dezelfde manier moesten opvoeden als hun zonen. De Heilige Profeet Mohammed ^{sa} zei: *‘Hij die twee meisjes door hun kinderjaren grootbrengt zal op de dag des Oordeels verschijnen, en zal met mij verbonden zijn zoals twee vingers aan een hand.’* (Muslim)

Echtgenote: Het huwelijk is een harmonieuze verbintenis van twee zielen met als doel van het huwelijk comfort bij elkaar te zoeken. De Heilige Koran omschrijft mooi de gelijkheid in de relatie met dit vers: *‘...Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad.’* (2:188)

Moeder: In de Heilige Koran worden de Moslims onderwezen: *Wij hebben de mens op het hart gedrukt goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee jaren in beslag. Zeg Mij en uw ouders dank. Tot Mij is de terugkeer. (31:15)*

Iemand kwam bij de Heilige Profeet Mohammed^{sa} en informeerde: *“O Boodschapper van Allah! Met welke van alle mensen moet ik de beste verhouding hebben?” Hij antwoordde: “Uw moeder”.*

Hij vroeg een tweede keer: “En met wie daarna?”

De Heilige Profeet Mohammed^{sa} antwoordde: “Weer uw moeder.

Hij vroeg een derde keer: “En wie daarna?”

“Weer uw moeder” was het antwoord.

Hij vroeg nog een keer: “En daarna?”

De Heilige Profeet Mohammed^{sa} antwoordde: “Uw vader”.

Volgens een andere versie vroeg de vragensteller:

“O Profeet van Allah! Wie verdient de beste behandeling?”

De Heilige Profeet Mohammed^{sa} antwoordde: “Uw moeder, dan uw moeder, dan uw moeder, dan uw vader, en de rest van de familie.”

(Sahih Bukhari)



De **islamitische sluier** wordt als iets uit het verleden beschouwd dat niet langer in de moderne samenleving past. Het wordt gezien als een beperking die aan de moslimvrouwen is opgelegd om hen van hun vrijheid te beroven. Als we dieper op dit onderwerp ingaan, dan zullen we tot de conclusie komen dat de sluier niet door de Islam is uitgevonden. De voorafgaande geschriften bevatten enkel sporen van gelijke leerstellingen, de Islam kwam alleen om deze leerstellingen te vervolmaken. De voorafgaande religies leerden de vrouw ingetogen te zijn in haar kleding en handelingen. Ook in de Islam wordt de hoofddoek beschouwd als een uiting van bescheidenheid, toewijding aan spirituele waarden en eerbied voor goddelijke bevelen. In de Islam dragen moslimvrouwen een hoofddoek als uiting van hun liefde voor God. Door dit religieus voorschrift te volgen, willen zij spirituele nabijheid tot de Schepper verkrijgen.

We lezen in de Heilige Koran: 'En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen, dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn... En zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen.'
(24:31-32)

Het dragen van een hoofddoek is een bevel, oftewel verplichting. Het gebod voor vrouwen staat niet op zich. Mannen worden geacht de sluier van de ogen in acht te nemen. Het is duidelijk dat zowel mannen en vrouwen de verantwoordelijkheid dragen voor het naleven van dit gebod. Zij moeten allebei de sluier van hun ogen in acht nemen.



De diepere boodschap van de Islam is gebaseerd op de filosofie, dat een vrije omgang tussen mannen en vrouwen niet gewenst is.

Dankzij de sluier wordt de scheiding zichtbaar gemaakt. Hiermee kunnen vrouwen buitenshuis zelfstandig functioneren. Zij kunnen zich veilig ontwikkelen zonder in de schaduw van de mannen te staan.

De Heilige Profeet Mohammed ^{sa} **heeft gezegd: 'Bescheidenheid is een onderdeel van het geloof.'**
(Muslim Kitabul iman baab Shu'aib ul Iman wa Afzaluha Hadith nr. 59)

Er is geen enkele wet in de Islam, die een vrouw straft voor het niet dragen van de sluier. De keuze ligt bij de vrouw of ze wel of niet een hoofddoek wil dragen. Vrouwen mogen niet gedwongen worden.

*Er is geen dwang in de Godsdienst.
Heilige Koran (2:257)*

De hoofddoek verbieden is even ernstig als de hoofddoek opleggen.

*Nederlandse Grondwet, Artikel 1:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.*



Ahmadiyya Moslim Djamaat



De Ahmadiyya Moslim Djamaat (Gemeenschap) gelooft dat de lang verwachte Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ^{as} is gekomen.

Renaissance van de Islam

Hij werd geboren in 1835 in Qadian, India. Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1889. Naar aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias en Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door de Heilige Profet Mohammed ^{sa}. Hij schreef meer dan 80 boeken ter verdediging en verkondiging van de Islam. De Beloofde Messias en Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ^{as} zei: **“Ik ben gekomen om de band tussen God en de mens te herstellen door ware liefde en oprechtheid in de harten van de mensen te kweken, de waarheid te vestigen en godsdienstoorlogen teniet te doen.”**



Zijn komst, zo verklaarde hij, zou eindelijk een gouden tijdperk inluiden van een universele godsdienst.

Het centrale punt van zijn missie was de herleving van de Islam met al haar schoonheden voor de mensheid waaronder ook een sterke emancipatie van de vrouw. Zijn uiteenzetting is uitsluitend gebaseerd op de Heilige Koran en de uitspraken van de Heilige Profet Mohammed^{sa} van de Islam.

Het systeem van Khilafat

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^{as} overleed in 1908 en zijn missie werd door zijn Kaliefen voortgezet. Een Kalief is het spirituele en administratieve Hoofd van de Gemeenschap. Het doel van een Kalief is om de taken van de hervorming en morele training die geïnitieerd waren door de profet, tot voltooiing te brengen. De Ahmadiyya Moslim Djamaat bestaat uit suborganisaties voor mannen en vrouwen die aangestuurd worden onder de geestelijke leiding van de Kalief.

De eerste suborganisatie van de Gemeenschap die werd opgericht in 1922 was voor de vrouwelijke leden, genaamd Ladjna Ima'illah.

Sinds 1947 is de Ahmadiyya Moslim Djamaat gevestigd in Nederland en heeft sindsdien als informatiebron gediend voor de Islam. Zij heeft in 1955 de eerste moskee in Nederland geopend, de Mobarak Moskee in Den Haag. Dit is dus tevens de oudste moskee in Nederland. De Mobarak Moskee is niet alleen de eerste moskee van Nederland. Zij is ook bijzonder, omdat zij volledig gefinancierd werd door de leden van onze vrouwenorganisatie Ladjna Ima'illah.

Mobarak Moskee te Den Haag



De eerste Moskee van Nederland
(1955)

Ladjna Ima'illah

De vrouwenorganisatie van de Ahmadiyya Moslim Djamaat

Ladjna Ima'illah is de vrouwenorganisatie van de Ahmadiyya Moslim Djamaat. De vrouwenorganisatie werd opgericht in 1922 door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih II^{ra} vanuit de visie dat vrouwen een gelijkwaardige rol dienen te spelen bij de opbouw van de Gemeenschap en de verbetering van de samenleving. De Khalifa riep de vrouwen op om met mannen te wedijveren in goede werken met behoud van de vrouwelijke identiteit.



Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^{ra}

Ladjna Ima'illah neemt deel aan de bestuurlijke activiteiten van de Gemeenschap. In artikel 1 van de statuten van Ladjna Ima'illah staat onder meer het volgende: 'Ladjna Ima'illah is een zuiver religieuze organisatie zonder politieke belangen. Het is de plicht van alle leden om een leven te leiden overeenkomstig de voorschriften van de Heilige Koran. De leden dienen de wetten van het land waar zij zijn gevestigd, te gehoorzamen'.

Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad^{ra} heeft gezegd, 'Onthoud, dat geen enkele religie vooruitgang kan boeken, zolang haar vrouwen geen vooruitgang tonen. Dus voor de vooruitgang van Islam is het van belang dat u vooruitgang zoekt. Vrouwen zijn de twee muren van een kamer met vier muren. Kan een plafond van een kamer op zijn plaats blijven als de twee muren van de kamer instorten? Nee, zeker niet. Dus vrouwen zijn van groot belang en grote waarde.' (Tijdschrift Al-fazl, 22 Januari 1923)

Ladjna Imai'llah is een dynamische organisatie, waarin de vrouw zich optimaal kan ontplooiën. Zo willen wij gaarne een bijdrage leveren aan een vreedzame Nederlandse samenleving en bieden u onze vriendschap, onze medewerking en ons respect aan.





Hazrat Mirza Masroor Ahmad^{aba} , ter gelegenheid van de Jaarlijkse Bijeenkomst in Nederland

Op 19 mei 2012 aan Ladjna Ima'illah: 'Als u uzelf wilt veiligstellen, de kinderen wilt veiligstellen, uw gezinnen wilt veiligstellen, dan moet er naar die daden worden gestreefd die Allah en de Heilige Profeet^{sa} ons hebben voorgedragen en welke de Beloofde Messias^{as} ons in deze tijd heeft verteld. Om deel uit te maken van dit sterke fort, moet het ego worden opgeofferd.'

Op 28 september 2019 aan Ladjna Ima'illah: Ahmadi moslims moeten dankbaar zijn jegens hun land en hard werken zodat het er voordeel aan heeft. Hazrat Mirza Masroor Ahmad^{aba} zei dat het beste wat wij voor een land kunnen doen is dat wij de prachtige leerstellingen van de Islam presenteren.

Hiernaast enkele openbare bibliotheken waar de Korantentoonstelling is gehouden.



Almere
Amersfoort
Amsterdam
Amstelveen
Arnhem
Bergen op Zoom
Doetinchem
Duiven
Enschede
Geldermalsen
Harderwijk
Leeuwarden
Lelystad
Mijdrecht
Nijmegen
Nunspeet
Rotterdam
Schiedam
Weert
Weesp
Zevenaar
Zoetermeer

Activiteiten van Ladjna Ima'illah in Nederland

World Hijab Day

Vrouwendag organiseren

Vredesconferentie

Korantentoonstellingen

Lezingen geven over misverstanden omtrent de Islam

Dialogo

Vredesloop

Radioprogramma's bij webradio 'de stem van de Islam'

Koran -en Hadithlessen met vertaling en uitleg

Reageren op krantenartikelen

Workshops

Sportactiviteiten

Handwerken

Maatschappelijke activiteiten zoals deelname aan campagnes voor mensenrechten, bloeddonaties, voedselbank, Humanity First, etc.

Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van Ladjna Ima'illah Nederland in 2019 en ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum van Ladjna Ima'illah wereldwijd in 2022 werd een tentoonstelling ingericht die gebaseerd was op de geschiedenis van de vrouwenorganisatie.





Liefde voor iedereen, Haat voor Niemand

Ladjna Ima'illah Nederland

Vrouwenorganisatie van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Mobarak Moskee | Oostduinlaan 79 | 2596 JJ | Den Haag

T: 070-3245902 | F: 070-3242881 | E: info@ahmadimoslimvrouwen.nl

www.ahmadimoslimvrouwen.nl | @LadjnaNL

www.islamnu.nl | www.mta.tv | www.moslimschrijvers.nl