

MIJN BOODSCHAP AAN DE WERELD VOOR WERELD HIJAB DAG

Vrouwen zijn van nature het delicate geslacht en hebben speciale zorg en bescherming nodig. Zo behandelt de Islam vrouwen als een kostbare schat die moet worden bewaakt en beschermd tegen ongemak op welke manier dan ook. Dus in plaats van dat dit vrouwen hun rechten of vrijheid zou ontnemen, tonen deze bevelen juist de hoge status van de moslimvrouwen. Islam beschermt zelfs de innerlijke gevoelens van vrouwen.

- Anura

Ik draag mijn hijab omdat het een gebod van Allah is, en ik geloof dat Allah onvoorwaardelijk van Zijn volk houdt. Hij gebiedt nooit iets wat voor Zijn mensen moeilijk is; al Zijn voorschriften streven naar verbetering van het menselijk welzijn. Het dragen van de hijab geeft me niet alleen een gevoel van gehoorzaamheid, maar ook van veiligheid en gezondheid.

- Nusrat M

Mensen krijgen verschillende keuzes in de wereld en de hijab is mijn eigen keuze. Ik voel me veilig als ik deze draag. Deze versterkt en beschermt mij van binnen en van buiten. Mijn hijab is een klein voorbeeld van mijn liefde voor Allah.

- Nabila I

Het westen: velen die vrouwen onderdrukken om GEEN hoofddoek te dragen.

Het oosten: velen vrouwen onderdrukken dat zij een hoofddoek MOETEN dragen.

Leve de Islam, die vrouwen niet dwingt maar vrijheid, inzicht en leiding geeft om haar persoonlijke keuze te maken.

- Henna Maryam

Het dragen van een hoofddoek houdt verband met kuisheid. Kuisheid is een natuurlijk sieraad. Kuisheid heeft een zeer diepe band met de natuurlijke schoonheid van een vrouw. Zij is een bescherming tegen slechte invloeden die de morele en geestelijke ontwikkeling belemmeren.

- anoniem

Het dragen van een hoofddoek is voor mij een keuze, een persoonlijk verhaal, een zelfontdekkingsreis, van oost tot west, over berg en dal. Gedragen vol trots, als een kroon op mijn hoofd, niet als een beperking van mijn vrijheid.

- Saboeh

1: Het is mijn identiteit.

2: Het onderscheidt mij van andere mensen.

3: Het herinnert mij eraan wie ik ben en hoe ik me moet gedragen, moet werken en plezier hebben als ik niet

binnen de vier muren van mijn huis ben.

- AtiyatulAleem

Vrijwillig, uit eigen vrije keuze heb ik dit religieuze voorschrift aangenomen, omdat ik overtuigd ben van de prachtige leerstellingen van de Islam. Dit is het resultaat van mijn eigen vrijheid om mijn beslissingen te nemen en dit is een symbool van echte onafhankelijkheid. Allah die mij vrouwenrechten geeft, beschermt en mij waardigheid schenkt.

- Henna Maryam

Ik bedek mijn hoofd niet mijn hersens!

-Misbah N

Ik voel me compleet en veilig met de hijab, waardoor ik en mijn geest ons moediger, sterker en krachtiger voelen.

- Asifa M

Ik draag graag hijab omdat het de opdracht van Allah is en ik draag het op een waardige manier.

- Nuzhat F

De hoofddoek is niet zomaar een doekje. Het is de identiteit en trots van een moslimvrouw.

- Naila

MIJN BOODSCHAP AAN DE WERELD VOOR WERELD HIJAB DAG

Veel mensen vragen aan mij waarom ik in het warme weer een hoofddoek op heb. Mijn antwoord daarop is: dit is vanwege mijn geloof 'De Islam' en ik geef mijn geloof het respect door het dragen van de hoofddoek. Mijn hijab is mijn identiteit.

- Attia Q

Mijn hoofddoek is deel van mijn identiteit. Zonder mijn hoofddoek ben ik niet meer ik. Door negatieve uitspraken over mijn hoofddoek zal er aan mijn identiteit niks veranderen maar wordt alleen de wereld een stukje negatiever. Not all hero's wear a cape, some wear a hijab.

- Maira

Het dragen van een hoofddoek is voor mij een keuze, een persoonlijk verhaal, een zelfontdekkingsreis, van oost tot west, over berg en dal. Gedragen vol trots, als een kroon op mijn hoofd, niet als een beperking van mijn vrijheid.

- Saboeh

Toen ik 15 jaar oud werd, gaf mijn moeder mij de hijab. Als ik deze gebruik, voel ik me mooi en veilig. Ik vind het een prachtig geschenk van de Islam.

- Kehkishan A

Een neutrale uitstraling is lastig te realiseren; een diverse uitstraling is praktischer. Het zichtbaar maken van iemands geloof is een teken van transparantie. Bij onzichtbare overtuigingen kunnen mensen heimelijk en makkelijker partijdig zijn.

- Henna Maryam

Artikel 9, lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) stelt dat iedereen recht heeft op godsdienstvrijheid, zowel in het openbaar als privé. Geloof uiten is een teken van transparantie.

- anoniem

Als je iemand met een hoofddoek ziet, denk twee keer na voor je er wat over zegt. Vooral in de Nederlandse cultuur is directheid gebruikelijk maar dat kan vaak bot overkomen. Graag beantwoord ik je vraag, maar respecteer mij want ik respecteer jullie ook. Ik val jullie ook niet aan omdat jullie geen hoofddoek dragen. We kunnen er wel als volwassenen rustig over praten.

- Bareerah

Het dragen van een hoofddoek is geen onderdrukking van vrouwen. Voor ons is het juist een erezaak. De hijab is de grote identificatie van een vrouw als moslim.

Ik ben erg blij om de hijab te dragen.

- Maham

Mijn hijab is niet een stuk stof voor mij, het is een symbool van kracht, waardigheid en de enige reden van mijn zelfvertrouwen.

- Azka

De hijab is geen beperking, het onderdrukt me niet, maar is een bevrijding van mijn ware zelf.

- Zubeen F

De hoofddoek is mijn vrijheid, door mijn hoofddoek voel ik me comfortabel.

- anoniem

MIJN BOODSCHAP AAN DE WERELD VOOR WERELD HIJAB DAG

Ik draag een hoofddoek niet omdat iemand mij dwingt om deze te dragen, maar omdat ik me veilig voel in een hoofddoek. Ik voel me thuis.

- Maria

Het is een eigen keuze van een vrouw om zichzelf te bedekken en een hijab te dragen of niet te dragen en niemand heeft het recht dat ze de vrouwen dwingen om het niet te dragen.

Hijab! Mijn recht en mijn keuze!! Mijn vrijheid en mijn waardigheid.

- Iram S

Een Nederlandse vrouw van de Jehova's Getuigen heeft een keer tegen mij gezegd dat een hoofddoek heel goed is, daardoor word je beschermd tegen de kou.

- Amatul Hafiz

Hijab is mijn sterkte en ik haal er zelfvertrouwen uit.

- Komal W

Ik draag een hijab omdat ik dat leuk vind, en ik voel me er zelfverzekerd bij.

- Waheed A & Sadaf S

Iedereen zou een diamant in z'n bezit willen hebben. Hoe zou je dit beschermen / bewaren? Je wil ten slotte niet dat iemand dit steelt.

Ieder (moslim) vrouw is kostbaarder dan een diamant. Daarom heb ik ervoor gekozen om de hoofddoek te dragen.

- Varanaas

De hoofddoek draag ik omdat ik deze wil dragen, niet omdat ik deze moet dragen.

- Maarij

Het dragen van een hoofddoek komt niet alleen voor in de Heilige Koran, maar ook in de vroegere religies, zoals

in het Oude Testament, het Nieuwe Testament en ook in andere religieuze boeken.

- anoniem

Mijn hijab is niet alleen mijn keuzerecht, het is mijn trots die ik identificeer en die door niemand van mij wordt afgenomen. Het is een symbool dat ik mij overgeef en loyaal ben tegenover mijn Schepper, mijn Allah. Het is mijn vrijheid. Daarom is mijn hijab mij net zo dierbaar als mijn leven.

- Aisha R

Het is niet alleen de hoofddoek die je draagt maar ook het gedrag dat je uitstraalt.-

Qudsia Loebna

Door het dragen van mijn hoofddoek voel ik mij veilig, beschermd, zelfverzekerd en sterk in mijn eigen schoenen.

- Samra